



Halo Zomer



Kerkdiensten in de komende periode

I.v.m. de Coronacrisis worden de diensten alleen via Kerkomroep uitgezonden.

Datum:	Tijd:	Voorganger:	Bijzonderheden:
07 juni	10.00 uur	ds. K. v.d. Plas	
14 juni	10.00 uur	ds. K. v.d. Plas	
21 juni	10.00 uur	B. Broers	
28 juni	10.00 uur	ds. K. v.d. Plas	afscheid groep 8
05 juli	10.00 uur	ds. K. v.d. Plas	A
12 juli	10.00 uur	ds. K. v.d. Plas	
19 juli	10.00 uur	B. Slaa, Peize	
26 juli	10.00 uur	J.J. ten Horn, Groningen	
02 aug	10.00 uur	B. Altena, Peize	
09 aug	10.00 uur	L. Giethoorn, Groningen	
16 aug	10.00 uur	ds. K. v.d. Plas	
23 aug	10.00 uur	ds. K. v.d. Plas	
30 aug	10.00 uur	ds. K. v.d. Plas	

KK: er is kinderkerk en oppas

A: avondmaal/maaltijd van de Heer

JK: er is jeugdkerk

C: cantorij/projectkoor verleent medewerking

Alle diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload worden.

Na de Coronacrisis: contactpersoon kerkvervoer:
Harry Koops, 06-53825094.

Inhoud

Kerkdiensten in de komende periode	2
Inhoud	3
Van de redactie	4
In memoriam Herman van Vliet	5
Paaskaars	6
Hartelijk dank	6
Nieuws uit het Moderamen	7
Stoelendans	8
Stuur eens een kaartje	9
Mondkapje kopen èn een goed doel steunen	9
De strijd tegen corona	10
Inleveren kopij	12
Gemeenteleden die elders verblijven	12
Bloemen	12
TUssen VOorziening Eelde	13
Henk Lieben: meester vouwer nieter en bezorger van KC	13
Alleen	15
Kerkomroep	16
Een bedankje	17
In herinnering	18
Moldavië	18
Van het kerkelijk buro	20
INLIA	20
Puzzel	21
Colofon	23

Van de redactie

Het is vandaag, de zaterdag voor Pinksteren, een prachtige, zonovergoten dag, een dag om naar buiten te gaan. Met mededogen denk ik aan al die mensen die onvrijwillig opgesloten zijn in hun huizen en niet naar buiten kunnen. Schrijnend noemt men dat, terecht. Hopelijk komt er snel een einde aan!

Het is voorlopig het laatste nummer van KC dat voor u ligt, voor de zomer begint. Daarom wil ik de gelegenheid te baat nemen om dank te zeggen aan velen en voor heel veel.

Hierbij een willekeurige greep in een willekeurige volgorde.

Namens de redactie dank

- aan iedereen die het mogelijk maakt dat wij de kerkdiensten via kerkomroep kunnen volgen: super!
- aan Jack Schoo dat hij weer terug is en de voorkant van KC als voorheen weer telkens verrassend fraai is
- aan het team vouwen, nieten, drukken en bezorgen van KC
- aan Ina Rawée, die elke keer weer ons verrast met een puzzel
- aan al diegenen die kopij leveren voor ons blad
- aan iedereen die op zijn eigen wijze meedraagt aan de verbondenheid van onze gemeente, die wij in fysieke zin nu zo zeer missen...

Al is Pinksteren voorbij als u KC ontvangt,
toch nog deze zegenbede (lied 695):

*Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!*

Tot september,
namens de redactie,
Joke Lambour



In memoriam Herman van Vliet

De eerste gedachte aan Herman is zondagmorgen vroeg voor de kerkdienst begon.

Herman liep een uur voor de aanvang van de dienst te "brevieren" rond de kerk. Ook tijdens zijn emeritaat zat hij ruim voor aanvang van de dienst in de kerk, rustig ogen dicht, stil te mediteren, zich voor te bereiden.

Toen ik hem eens vroeg wat hij dan deed, was het antwoord: "Dat vind ik fijn en ik denk dat ik het nodig heb".

Het paste bij hem. Alles stap voor stap overdenken.

En dat was in allerlei opzichten te merken:

*in de erediensten (hij sprak liever over vieringen) was het liturgisch bloemstuk een wezenlijk onderdeel. In zijn overdenkingen was hij geen "preekheer" met zekerheden maar een zoeker met steeds meer de nadruk op het mystieke gebeuren in het geloofsleven. Dat bracht hij ook tot uitdrukking in de kloosterbezoeken met gemeenteleden.

*de thema-avonden en gespreksgroepen hadden vaak een diepzinnige inhoud. Hij kon dan lange stiltes toelaten. Soms wat ongemakkelijk, maar dat wende snel.

*in de gesprekken met hem stelde hij maar enkele vragen, was regelmatig stil en gaf soms een samenvatting in eigen woorden of met een metafoor. Maar altijd raak, in de kern.

*toen ik ouderling werd kreeg ik een mooie wens van hem en beschreef hij de functie van ouderling als een mengsel van hemel en aarde.

* ook bij zijn afscheid had Herman zijn wensen al helemaal doordacht.

De negen jaren (1996 – 2005) dat Herman in Eelde-Paterswolde heeft gewerkt als predikant, heeft hij zich laten inspireren door de tekst op ons doopvont: "Want bij u is de bron van leven"

Jarenlang heeft hij in onze gemeente de vraag gesteld: "Laat jij je meevoeren op de stroom van die Bron?"

Bij zijn afscheid als predikant zei hij, dat alle activiteiten slechts een moment zijn in de geschiedenis van Eelde. Zijn wens was dat de gebeurtenissen rond zijn afscheid een start zouden mogen zijn van een gemeente die put uit de Bron"

Het werd een week met velerlei activiteiten van gemeenteleden en georganiseerd door gemeenteleden; op het culturele vlak met poëzie, verhalen, muziek en zang, kindertheater en een tentoonstelling van kunstenaars uit onze gemeente.

Herman wilde ons graag laten delen in wat kunst kan zeggen en betekenen.

Helemaal de wens van Herman, dat zijn afscheid een impuls mocht zijn voor het gemeentelieven.

Zo heeft Herman van Vliet in onze gemeente invulling gegeven aan het thema "Bij U is de Bron".



En om Herman te citeren:

"Wij geloven dat hij is aangeraakt door Gods verbeeldingskracht".

Janny Staal & Benno Vermeer

Paaskaars

De kaars die afgelopen jaar in het midden van de gemeente brandde, werd na Paasmorgen naar Janny en Herman van Vliet gebracht. We hopen dat het licht Herman in de laatste weken van zijn leven goed gedaan heeft, en dat het Janny in de komende tijd troostend mag vergezellen.

De werkgroep pastoraat

Hartelijk dank

Op Paasmorgen ontvingen Herman en ik de Paaskaars uit de gemeente.

Het was een stralende morgen. Frieda van der Molen bracht deze bijzondere kaars. Een teken van licht, hoop en verbondenheid in deze stille tijd met leden van onze gemeente.

Herman was ontroerd, toen hij de Paaskaars van Frieda overnam.

Herman's gezondheid ging de laatste weken snel achteruit en op veel momenten heeft de Paaskaars gebrand, ook na zijn overlijden.

"Licht van de Paaskaars dat het donker anders maakt."

Op 2 mei is Herman overleden en ook bij zijn afscheid heb ik de nabijheid op afstand van gemeenteleden ervaren door de vele brieven, kaarten, bloemen en de erehaag toen Herman de kerk werd binnengedragen.

Dank daarvoor.



Janny van Vliet – Ramaker

Nieuws uit het Moderamen



Je zou kunnen denken dat het Moderamen momenteel een rustige tijd beleeft, maar het tegendeel is waar. Er gebeurt veel in en rond de kerk, maar de meeste tijd vergt toch wel de discussie over de kerkdiensten.

Wat is er wel en niet mogelijk en vooral wat is wijsheid. We kunnen dan ook na veel wikken en wegen als Moderamen niet anders besluiten dan de kerkdiensten voorlopig tot 1 september op de huidige manier voort te zetten via de kerkomroep. Gezien het aantal mensen dat op 1.5 meter onderlinge afstand in de kerk past en het feit dat we niet mogen zingen, met daarnaast de kwetsbaarheid van kerkgangers, heeft tot ons besluit geleid. Het is heel erg jammer, maar ons inziens wel de juiste beslissing.

We begrijpen dat er veel mensen zijn die ons samenzijn in de kerk of 't Loughoes erg missen. We hopen dat we ons met elkaar verbonden blijven voelen.

Voor jongeren is er meer mogelijk. Daarom proberen we de groep van de jeugdkerk weer bij elkaar te laten komen. Ze hebben de laatste maanden online hun vieringen gehouden. We gaan ook kijken hoe we voor groep 8 een afscheid van de kinderkerk kunnen creëren aangezien deze groep naar het voortgezet onderwijs gaat.

Per 1 juni moet een 'Gebruiksplan' klaar te zijn voor zowel de Dorpskerk als 't Loughoes voor het mogelijk gebruik van de gebouwen (trouwerijen en begrafenissen) gedurende de 'Coronaperiode'. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Protocol van de Protestantse Kerk Nederland. Een commissie bestaande uit CvK en kosters gaat hiermee aan de slag.

Inmiddels zijn de nieuwe stoelen gearriveerd. Misschien hebben jullie ook al even een glimp kunnen opvangen tijdens de uitzending van de diensten. Elders lees je in dit blad wat we met de oude stoelen kunnen doen en misschien is er voor een symbolisch bedrag een stoel voor jullie bij.

Wat ons momenteel zorgen baart is het vinden van een penningmeester voor de kerkenraad c.q. het College van Kerkrentmeesters. We doen hierbij dan ook nogmaals een oproep aan belangstellenden, of misschien weten jullie iemand die geschikt is voor de functie van penningmeester. Mocht er interesse zijn, neem dan contact op met de voorzitter van het college van Kerkrentmeesters, dan is een vrijblijvend gesprek misschien verhelderend. Zijn contactgegevens staan in het Kerkelijk Contact.

De afscheids- en bevestigingsdienst van de ambtsdragers is (voorlopig) verplaatst naar eind september en het zou mooi zijn als dan alle functies binnen de kerkelijke organisatie weer zijn ingevuld. Voorlopig moeten we dus nog even fysiek afstand houden maar we hopen dat wij elkaar binnen niet al te lange tijd toch weer in goede gezondheid kunnen ontmoeten.

Namens het Moderamen, Gea Kruit, scriba

Stoelendans

Na 50 jaar trouwe dienst zijn de stoelen uit de kerk vervangen. Vanwege de corona-epidemie hadden Peter en Marjan de meeste oude stoelen, op 30 na, al weggehaald. Op 19 mei stond de vrachtwagen voor de deur en werden 180 nieuwe stoelen afgeleverd, daarvan zijn er 30 in de kerk gezet, en de rest in opslag in 't Loughoes. Toch een beetje een wrange gebeurtenis, zoals veel een onverwachte wending krijgt de laatste maanden. We krijgen nieuwe stoelen in de verwachting dat we er geruime tijd nauwelijks gebruik van zullen kunnen maken.

Voor de foto hebben we er toch een aantal op een rijtje gezet. We kunnen alleen maar hopen dat we op de kortst mogelijke termijn alle 180 stoelen in de kerk mogen zetten, met doel om 180 mensen, liever nog meer, te herbergen.



Uit enkele reacties is gebleken dat gemeenteleden gehecht zijn aan de oude stoelen. Dat is geen wonder, als de kerk voelt als je thuis en je al zolang gewend bent aan de meubels die er in staan. We willen **gemeenteleden** dan ook in staat stellen om **voor eigen gebruik** een aantal oude stoelen over te nemen, voor het symbolische bedrag

van € 5 euro per stoel. Belangstelling hiervoor kan tot 15 juni worden doorgegeven aan Peter en Marjan Dijk, die vervolgens afspraken over de uitgifte zullen maken. Voor het restant (als er nog wat overblijft 😊) is er nog geen duidelijke bestemming. We hopen via de diaconie er mensen blij mee te kunnen maken, maar we weten nog niet hoe.

Wellicht zijn er nog gemeenteleden met suggesties? Die ontvangen we graag via cvk@dorpskerkeelde.nl.

P.S. Op de website kunt u de stoelen in kleur bewonderen !

Stuur eens een kaartje



In deze tijden van Corona hebben we veel minder contact met de buitenwereld. Voor sommige mensen geldt dat dubbel, omdat ze te maken hebben met preventieve maatregelen van instellingen waar zij verblijven, of omdat zij om andere redenen niet meer naar buiten kunnen en weinig of

geen familie zien.

Daarom zouden wij jullie willen vragen om eens een kaartje te sturen. Dat kan naar de adressen die hieronder vermeld staan, maar er zijn veel meer mensen die hun huis niet kunnen verlaten. Als jullie hen een kaartje willen sturen, kunnen jullie contact opnemen met
Sytske Koopmans, 06 22248333; koopmansboer@gmail.com
Kaj van der Plas, 06 47135300; ds.vanderplas@gmail.com
Bert Broers, 06 51022449 kerkelijkwerker@dorpskerkeelde.nl

Mondkapje kopen èn een goed doel steunen

Voor maar 4 euro kun je een uitwasbaar katoenen mondkapje bestellen. Dat bedrag gaat naar een goed doel: Stichting AfriCan Do.

Herbruikbaar en wasbaar

U kon in Dorpsklanken al kunnen lezen dat Bert Broers namens de Dorpskerk en project voor mondkapjes voor de Thuiszorg organiseerde. Zij zijn inmiddels voorzien. Wat voor kapjes het zijn?

- Ze hebben dezelfde kwaliteit en eigenschappen als de mondkapjes voor de Thuiszorg
- Ze zijn herbruikbaar en uitwasbaar
- Ze bedekken zijn neus en kin
- Je kunt er een filter in doen, keukenpapier of een stofzuigerfilter.

AfriCan Do

Is een stichting die zich inzet voor ontwikkelingsprojecten voor straatkinderen in Oeganda. AfriCan Do begeleidt het ontwikkelingsproject bij het realiseren van een inkomstenbron, met als doel dat het project een zelfredzaam en onafhankelijk bestaan heeft. Met deze inkomstenbron kan het project de straatkinderen voorzien van eerste levensbehoeften, onderwijs en beroepsmogelijkheden. Vooralnog focust Stichting AfriCan Do zich op Foundation of Hope (FOHO), die zich inzet voor de straatkinderen in Masaka. "Straatkinderen" in de ruimste zin van het woord, want FOHO zet zich

ook in voor kinderen die een verhoogd risico hebben om op straat te belanden plus kinderen die van de straat zijn teruggekeerd naar hun familie. Nu Oeganda in de greep is van corona, zijn er meer kinderen die overleven op straat of een verhoogd risico hebben om op straat te belanden. Deze kinderen leven in onzekerheid en het gevaar van misbruik en geweld ligt op de loer. Ook benieuwd wat corona betekent voor een land als Oeganda en de straatkinderen? Lees de blog op [pagina X](#).

Thuisbezorgd

De mondkapjes kun je bestellen bij Bert Broers. Ze kunnen worden afgehaald in 't Loughoes, of worden bij je thuisgebracht. Deze mondkapjes geven je niet alleen een veilig gevoel, maar ook een goed gevoel!

Bert Broers
06 51022449
b.broers1@gmail.com

De strijd tegen corona

De zonnestralen branden op mijn huid, terwijl ik in de achtertuin vanuit een heerlijke ligstoel naar het vogelgezag luister. Ik bewonder het kleurenpalet van de hemelsblauwe lucht en de prachtige bloemen die volop bloeien. Om wat af te koelen neem ik een slok van mijn ijskoude water.... heerlijk!

Ik ben dankbaar dankbaar voor dit geluismoment, waarbij ik bijna zou vergeten dat de wereld aan het vechten is tegen Covid-19: dé gezamenlijke, onzichtbare vijand van nu. Want het kan zo makkelijk zijn, wegstijgen. Wegstijgen voor de realiteit.

Ook in Oeganda is het makkelijk om weg te kijken voor de realiteit. Samen met de andere leden van Stichting AfriCan Do zet ik mij in voor een ontwikkelingsproject voor straatkinderen in Masaka: Foundation of Hope (FOHO). Tijdens mijn verblijf in Oeganda, maar ook vanuit Nederland, ondersteunt AfriCan Do het ontwikkelingsproject bij het oprichten van een bakkerij. Met deze inkomstenbron kan FOHO de straatkinderen voorzien van eerste levensbehoeften, onderwijs en beroepsmogelijkheden.

Mijn geluismoment in Oeganda was de dagelijkse rit op de boda-boda, een brommertaxi. Met de haren in de wind bracht de boda-driver mij over de hobbelige zandwegen tussen de groene bananenbomen naar het kantoor van FOHO. Eenmaal aangekomen werd ik ontvangen door kinderen die speelden met een eigengemaakte bal, terwijl zij een

glimlach tevoorschijn toverden. Kinderen die hebben ervaren hoe het is om op straat te slapen, om op straat te overleven.

Ook Oeganda is in de greep van corona. De getroffen maatregelen zijn vergaand en vroeg in vergelijking met Nederland. Deze preventieve aanpak is terug te zien in het aantal besmettingen en doden. Maar wat betekent een lock-down voor een land als Oeganda? Wat gebeurt er met een groot deel van de bevolking die leven van dag-tot-dag, van wie het avondeten volledig afhangt van het geld dat ze diezelfde dag verdienen? En wat gebeurt er met FOHO?

De kinderen kunnen niet naar school, wat een enorme druk uitoefent op de huishoudens waarvan de inkomsten inmiddels zijn weggefallen. Hierdoor ontstaan meer gezinnen waarvan de kinderen een verhoogd risico hebben om op straat te belanden. Bovendien zijn de kinderen die bij FOHO verbleven teruggestuurd naar deze kwetsbare gezinnen, of terug de straat op. Een gevolg van één van de maatregelen die door de overheid is genomen.

Deze kinderen en gezinnen kunnen door het team van FOHO niet worden gemonitord, want er is momenteel geen enkel vervoer toegestaan, behalve wanneer er goederen worden getransporteerd. Alle niet-essentiële, 'non-food' winkels zijn gesloten. Straatverkoop is verboden. Juist dit verbod op straatverkoop, waar de bakkerij voornamelijk winst uit haalde, heeft een grote impact op de start van de bakkerij, de inkomstenbron van FOHO.

Wat overblijft is het leveren aan winkeltjes, maar hun vraag is zo minimaal dat het niet noemenswaardig is.

Juist deze situatie maakt de bestuursleden van AfriCan Do gemotiveerder dan ooit te voren om FOHO te ondersteunen op hun weg naar een zelfstandig en onafhankelijk bestaan. Want dat maakt stabiel! Zodra het bakken en vooral de straatverkoop weer mogelijk is, willen wij FOHO helpen met een vliegende start van de bakkerij. De bakkerij die juist nú maar ook in de toekomst nodig is!

Samen krijgen wij Covid-19 onder controle! En samen kunnen wij FOHO ondersteunen. Daarvoor hebben wij jouw hulp nodig. We zetten de middelen en hulp van onze sponsors en vrijwilligers in Nederland in om een inkomstenbron te realiseren voor een project in Oeganda. Kijk niet weg voor de realiteit, maar zorg goed voor jezelf en anderen. En help elkaar, want helpen geeft je een geluksgevoel!

Lieve groet,

Petra de Roo

Voorzitter Stichting AfriCan Do

Inleveren kopij

Website www.dorpskerkeelde.nl

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met vrijdag 29 augustus, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl.
Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van 't Loughoes deponeren o.v.v. "redactie KC".

Dorpsklanken kerkelijke kopij voor "Dorpsklanken" vrijdags voor 18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl

Gemeenteleden die elders verblijven

- Mevr. Mevr. S.J van Bergen-Kranendonk verblijft in De Dilgt Woning 5 k.104 Dilgtweg 3, 9751 ND Haren.
- Dhr. J.A. Boekweg verblijft in de Duinstee, Schoollaan 22, 9761 AB Eelde.
- Erwin Duisterwinkel Roer 215 9733AW Groningen
- Suzie de Pater verblijft in Maartenshof, op 3D k.4, Schaaksport 100, 9728 PG Groningen.
- Mevr. J. Noordam verblijft in de Westerkim op k. 231, Griendtsveenweg 11, 7901 EB Hoogeveen

Bloemen



De bloemen uit de kerk gingen deze maand met een hartelijke groet van de gemeente naar:

3 mei Erwin Duisterwinkel
10 mei bewoners en verzorging "de Duinstee"
17 mei mevr. Nettie Hoogers
24 mei dhr. en mevr. Jan en Mary ten Pas-Neurink

Tussen Voorziening Eelde

In Eelde is nu al enkele jaren een opvangcentrum voor vluchtelingen. Het is ontstaan vanuit de samenwerking van een aantal gemeenten in Drenthe met de kerkelijke organisatie INLIA.

De diaconieën van de PKN gemeenten in Eelde, Vries en Zuidlaren zijn al vanaf de oprichting met de TUVO in Eelde verbonden. We onderhouden contacten met de gasten, organiseren af en toe uitstapjes en maken door middel van collectes ook allerlei activiteiten mogelijk.

Ook zijn er vanuit de kerken mensen actief betrokken bij de TUVO.

De gemeente Tynaarlo is voornemens om het contract met INLIA voor de komende 2 jaar te continueren, maar heeft hierbij afgesproken de bevolking te willen raadplagen.

Wij willen u hierbij oproepen om dit initiatief te ondersteunen, de TUVO verdient dit, maar bovenal de mensen die daar (relatief kort) verblijven. Uit ervaring kunnen we zeggen dat de mensen er kwalitatief goed opgevangen worden en de participatie en integratie goed tot stand komt.

U kunt reageren via info@tynaarlo.nl of gemeente Tynaarlo Postbus 5 9480 AA Vries.

Bedankt namens de diaconieën.

Henk Lieben: meester vouwer nieter en bezorger van KC



In september 1995 ontving Henk een brief van Aaltje Lubbers, toenmalig scriba, dat zij blij was hem te mogen benoemen als medewerker voor ons kerkblad Kerkelijk Contact. Zijn voorganger had toen net het contract opgezegd. Henk kon niet weten dat hij 25 jaar lang deze taak zou uitvoeren. Pas kort geleden heeft hij om gezondheidsredenen moeten stoppen.

Namens de redactie ben ik op bezoek geweest bij Henk om meer over deze periode te weten te komen, met een bos bloemen van

de redactie en zo zat ik woensdag 20 mei aan de thee bij Henk en Johanna, aan een grote tafel, waaraan we zeker de gepaste afstand konden bewaren.

Toen Henk in 1995 tot de club toe trad werden er maar liefst 900 boekjes geproduceerd, nu nog geen 600. Er moest veel meer met de hand gedaan worden, nu doet de machine (bediend door Peter Dijk) veel van het werk. Losse blaadjes, nietjes erin, vouwen (een scherpe vouw maken met de achterkant van een kam). Altijd op de vaste tijd van de eerste woensdagmorgen van de maand om 9.30 uur, 10 keer per jaar.

Het was een grote club waarin hij terecht kwam. Henk noemt de namen: Jan en Annie Kanon, Geert Arends, Wim Faber, Henk van Veen, Charlotte Teding van Berkhout, Henk Dijk, Jan Nuiver, Gerard Jansen en Janna Mekkering. Iedereen had zijn vaste taak.

Veel handen maakten het werk licht, maar ook gezellig.

Henk vertelt dat er op zeker moment te veel vrijwilligers waren, men liep elkaar in de weg. Daarop werd het echtpaar Kanon voorgesteld af en toe eens over te slaan. Dat viel bepaald niet in goede aarde.

Verontwaardigd dat ze waren! Het werd uitgepraat en de volgende keer waren ze er weer.

Henk heeft al jaren de coördinatie, ook voor het bezorgen van de KC's aan de contactpersonen. De lijsten kreeg hij van Anke Crielaard. Zo reed hij die woensdagochtenden het dorp door met stapeltjes boekjes. Dat was best gezellig vaak, want "je kwam wel eens ergens binnen". Ook verzorgde hij het versturen naar b.v. mensen die verhuisd waren of naar de diaconieën Vries en Zuidlaren.

Alles bij elkaar elke keer weer een hele klus, maar, zegt Henk bescheiden: "ik deed het echt niet alleen". Nou, zegt Johanna: "je zette er wel alles voor opzij, zelf de vakanties werden er naar geregeld".

Als ik Henk vraag of hij niet ook een beetje blij is dat het er nu op zit: "o nee, ik ben er eigenlijk nog niet aan toe, je doet niet meer mee hè, als ik niet ziek geworden was dan was ik zeker nog een tijd door gegaan". Zo'n gezellige groep, de mooiste morgen van de maand. Gelukkig heeft hij een goede opvolger: Jaap Jochemsen, die nu met Adib Khalaf en Frits van Weerden de klus moeten klaren, samen met Peter Dijk uiteraard. Op de oproep in KC enige tijd geleden zijn echter 3 reacties gekomen. Na de zomer hoopt het team op volle kracht weer te kunnen starten.

Henk, bedankt voor je trouwe inzet al die 25 jaren!

Namens de redactie,

Joke Lambour

Alleen

Tijdens de bevrijdingsdienst in De Dorpskerk op zondag 19 april deelde Frieda van der Molen het verhaal van haar tante Corrie Nienhuis uit Loppersum. Zij heeft jaren doorgebracht in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Haar gedicht over alleen zijn, maakte veel indruk. Het past ook bij deze tijd van Corona en isolatie en geeft een beetje troost.

Alleen...

Alleen zijn betekent niet eenzaam,

alleen zijn geldt ook niet als straf.

Alleen zijn met mooie gedachten,

hoe neemt het de zorgen ons af.

Alleen zijn met dierb're doden,

alleen zijn met de herinnering,

aan lijden die lang reeds voorbij,

aan alles wat kwam en wat ging.

Alleen ongestoord in je kamer,

de dingen vertrouwd om je heen.

Een rustig en zuiver geweten,

dan is men gelukkig alleen.

Die zo het alleen zijn kan dragen,

die zo zich verzoent met zijn lot,

die spreekt niet over eenzame dagen,

die leeft in vertrouwen op God.

Een gedicht van Corrie Nienhuis,
uit het boek 'Leven tussen hoop en wanhoop'
o.a. te koop Bookspot.nl en Bol.com



Kerkomroep

Doordat op dit moment de kerkdiensten niet in levende lijve bezocht mogen worden is de druk op Kerkomroep erg groot. Zeker als u omstreeks 10.00 uur op zondagmorgen de dienst online wilt bekijken komt de verbinding soms moeilijk of helemaal niet tot stand. Dat is erg vervelend maar helaas niet te voorkomen.



Wel is er een alternatieve manier die u wellicht wat ergernis bespaart. Als u op de website van Kerkomroep bent krijgt u daar de keuze om rechtstreeks te 'Luisteren' dan wel te 'Kijken'. Daarnaast is er nog de mogelijkheid tot 'Opslaan' van de audio- of videostream (zie onderstaande afbeelding).

Het proces van opslaan verloopt vaak sneller dan het online bekijken of beluisteren van de stream.

Als u kiest voor 'Opslaan' kunt u het bestand terug vinden in de map 'Downloads' op uw computer. Door er van daaruit twee keer op te klikken start de audio- of videostream automatisch op met het gebruikelijke programma voor dergelijke bestanden.

Zoals u in het 'Nieuws uit het Moderamen' kunt lezen zullen we tot september nog steeds de diensten via Kerkomroep moeten volgen. Ik vind het daarom belangrijk dat u de diensten zonder al te veel ergernis kunt blijven volgen. Bovenstaande werkwijze kan daar mogelijk een bijdrage aan leveren.

Ik wens u een goede en gezonde zomer toe en graag tot ziens.

Met vriendelijke groet,
Tom van der Velde

[Toevoegen aan 'Mijn Kerken'](#)

Contactgegevens

Hoofdweg 74

9761 EK Eelde

[\(contactpersoon Kerkomroep\)](#)[Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde](#)

Kerkdiensten Dorpskerk Eelde

Iedere zondag om 10.00 uur.

Datum	Dienst	Uitzending				
Zondag 24 mei 2020	08:27 liturgie luisteren opslaan kijken opslaan					
Donderdag 21 mei 2020	09:52 liturgie luisteren opslaan kijken opslaan					
Zondag 17 mei 2020	08:28 liturgie luisteren opslaan kijken opslaan					
Zaterdag 16 mei 2020	13:55 liturgie luisteren opslaan kijken opslaan					
Zondag 10 mei 2020	08:27 liturgie luisteren opslaan kijken opslaan					
Vrijdag 8 mei 2020	10:57 liturgie luisteren opslaan kijken opslaan					
Maandag 4 mei 2020	18:58 liturgie luisteren opslaan kijken opslaan					

Een bedankje

Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de bloemen en alle kaarten die ik gekregen heb. Ik vind het heel fijn, zoveel post, want af en toe ben ik verdrietig dat ik niet naar huis mag. Ik hoop dat het snel weer kan en jullie allemaal weer zie.

Hartelijke groet, Erwin Duisterwinkel



Even een berichtje van mij.

Allereerst hartelijk dank voor de bloemen attentie en de lieve belangstelling van de gemeente leden. 3 Maanden geleden heb ik een ernstig ongeluk gehad. Ik was bewusteloos, kreeg een klaplong, 4 gebroken ribben en een gekneusde schouder. Het herstel duurde lang maar ik ben nu op de goede weg.

Mijn hartelijke dank en de groetjes, Nettie Hoogers-Sprenger.

In herinnering

Mevr. J. Wietses - Ottens	21-04-20	30-06-30
Dhr. H.A.M.H. van Vliet	02-05-20	03-11-40
Mevr. G.R. Vreede - van Dijk	12-05-20	02-06-38



Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

Moldavië



Binnenkort ontvangt u voor de zomeractie de nieuwe folder met begeleidende brief en acceptgirokaart voor het project van Kerk in Actie voor Moldavië. Dit is het tweede en dus ook laatste jaar dat wij onze medewerking verlenen aan dit project.

In onze vergadering in maart maakten we plannen om op Koningsdag weer een Lavendelplantjes-verkoop voor Moldavië te houden. We hadden er zin in, omdat het vorig jaar, ondanks de langdurige regen een groot succes was. Voor het najaar waren we ook alvast aan het brainstormen over een activiteit voor dit project. Echter, daar is het bij gebleven, want een week later was alles anders.....

Vorig jaar is de 4000 euro die we hadden toegezegd ruimschoots gehaald en we hopen dat het met hulp van u allen dit jaar ook gaat lukken. Wij vragen u dan ook ruimhartig te geven. De toestand in Moldavië is onveranderd slecht. Ook daar heeft het coronavirus veel invloed op de dagelijkse gang van zaken. Met Kerk in Actie hopen we dat MCA straks weer volop aan het werk kan als het leven weer gewoner wordt. Uw steun blijft dan ook heel welkom.

Namens Diaconie/ZWO

Door-Elske Cazemier en Liesbeth Roelfsema

THE CHURCH NEEDS

YOU



Penningmeester

Info 06 2216 8536 (Kees-Jan)

cvk@dorpskerkeelde.nl

Van het kerkelijk bureau

Ingekomen als voorkeurlid: van:
Fam. P. Wubs en V. Wiegman Assen

Verhuisd: van: naar:
Fam. J.G. Pruntel Braamstukken 53 Hooiweg 20H
Mevr. J. Westerga – Kuper Kooistukken 43 Kerkhoflaan 9

Vertrokken: van: naar:
Mevr. F. v.d. Veen Knottenplat 23 Groningen
Dhr. C.F.M. Valkema Loopstukken 25 Groningen

IN LIA

Hun eerste Koningsdag in Nederland.



Met z'n mooie oranje t-shirt is hij er helemaal klaar voor: zijn eerste Koningsdag in Nederland. De 7-jarige Mehmet uit Afghanistan zit sinds een aantal maanden in de TussenVoorziening in Eelde, waar INLIA vluchtelingen met een verblijfsvergunning opvangt en

voorbereidt op hun nieuwe leven in Nederland. En er is niks Nederlandser dan Koningsdag.

Dus natuurlijk wordt deze dag ook in de TussenVoorziening gevierd. De afgelopen weken was hier vanwege de corona-maatregelen een stuk minder te doen dan normaal, maar nu kunnen de kinderen eindelijk weer los. Begeleidster Marijn heeft allerlei varianten op oud-Hollandse spelletjes bedacht en collega Fati heeft oranje armbandjes met rood-wit-blaue kraaltjes geknoopt, bij wijze van te winnen prijsjes. Fati is eigenlijk vrij vandaag, maar ze is er vanmiddag toch "want Koningsdag is zo'n belangrijke dag in hun nieuwe land". (Ze kan het weten, want ze is zelf elders geboren en hier genaturaliseerd.)

En zo kunnen Mehmet en zijn kameraadjes vol enthousiasme met het eerste spelletje beginnen: zes tennisballen moeten in bakken worden gegooid. Iedere bak staat voor een aantal punten, de verste weg

natuurlijk voor de meeste punten. Wie het hoogste aantal punten scoort heeft gewonnen. En krijgt dus zo'n felbegeerde oranje armband met de kleuren van de Nederlandse vlag. Mehmet is aan de beurt. Opperste concentratie voor iedere bal. Vooral de laatste bal, want als hij nu goed mikt en die bal gaat erin, heeft hij gewonnen. En ja! Hij trappelt van geluk.

Zo'n twaalf kinderen tussen de zes en tien jaar oud zitten er nu in de TuVo. Ze doen allemaal mee vanmiddag. En ook de twee tieners die hier verblijven doen na een poosje de kat uit de boom kijken, mee. "Die voelden zich eerst natuurlijk te oud en te stoer voor zoiets", zegt Marijn lachend, "maar bij nader inzien zag het er toch wel leuk uit." Het flessenvoetbal (afgeleid van kegelen), leidt tot een echte tie-break: twee jongens hebben een gelijke score en strijden uiteindelijk tegen elkaar voor de winst. Een soesje dit keer. Oranje natuurlijk.

Het koekhappen en eierlopen leidt tot grote hilariteit, toekijkende ouders en begeleiders maken zich samen vrolijk om de capriolen. Aan het eind van de dag heeft bijna iedereen wat gewonnen. En tooien zelfs de allerkleinsten zich met de attributen voor 'selfies' die Marijn eerder die dag heeft uitgeprint en die de kinderen hebben ingekleurd. Een kroontje, een vlag, een strik en een tulpe. Nederlandse wordt het niet.

Puzzel

Deze keer heb ik een kruiswoordpuzzel gemaakt, zie volgende pagina. De letters A t/m J is de oplossing.

Veel succes! Ina Rawée cgrawee@gmail.com

1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11
12				13	G	14		15			A	
16		H		F						17		
18				19				20	21			
		22	23		24		25		26		27	
	28			29		30						
31			32		33				34		C	
35					D			36	I			
37			38						39	40		41
42		43					44	45		46		
		47		48	B	49		J		E		
50				51						52		

Horizontaal: 1. mislukking 6. wenen 12. dun 13. plaats in de Noordoostpolder 15. beeld 16. uitstekend 17. afgemat 18. voorzetsel 19. jongensnaam 20. snel 22. werktuig 24. seconde 26. vers 28. roofvis 30. wapen 31. moeder 32. pen 34. rvs 35. bekijker 36. voorzetsel 37. rivier in Friesland 38. knolgewas 39. eens 42. alras 44. spil 46. voorzetsel 47. stroomopwekker 50. scheepstouw 51. wal 52. boom

Verticaal: 1. voertuig 2. bij 3. deel van een tekst 4. lijst 5. niet proper 7. deel van een koe 8. in margine (afk) 9. feestverlichting 10. ik 11. Noach 14. paardenfokkerij 21. witteling 23. uithangbord 25. plaksel 27. ontroering 28. winkelhaak 29. meisjesnaam 31. dapper 33. elke 40. jongensnaam 41. voertuig 43 .streling 45. plaaggeest 48. bordspel 49. eventueel (afk)

De antwoorden van de mei puzzel is: 1. ongekoekt 2. kanteloep 3. reservaat 4. kronkelen 5. toedienen 6. oefenstuk 7. firmament 8. dedicatie 9. adopteren 10. botvieren 11. manoeuvre.

Colofon

Kerkelijk Contact (KC) is een uitgave van de Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde. Het KC verschijnt op de eerste zaterdag van de maand (behalve in juli en augustus)

Centrale redactie Editha Huisman, Hannah Matter, Johan Matter, Joke Lambour, Ina Rawee, Wim Schoolderman, Jack Schoo, Antje van Til en Tom van der Velde

Kopij voor KC uiterlijk 8 dagen voor het verschijnen (bij voorkeur) indienen via [✉ cr@dorpskerkeelde.nl](mailto:cr@dorpskerkeelde.nl)
Kopij op papier via 't Loughoes (ovv CR) Kosterijweg 2, 9761 GE Eelde

Internet

Facebook: @dorpskerkeeldepaterswolde

Website: www.dorpskerkeelde.nl

Drukwerk Peter Dijk (06) 5288 7709

Bezorging Jaap Jochemsen (050)3092663

Abonnement

Er wordt een bijdrage van € 17,50 per jaar gevraagd. Abonnementenadministratie Anke Crielaard (050) 309 5482

✉ kerkburo@dorpskerkeelde.nl

Copyright van teksten, foto's, grafische voorstellingen etc. van alle communicatie in druk en/of langs elektronische weg berust bij de Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde. Deze mogen zonder schriftelijke toestemming van de centrale redactie niet worden overgenomen, gedownload, openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.

Disclaimer De centrale redactie heeft de vermelde informatie in elke uitgave van KC en via elektronische weg zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig of niet juist is. De Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde, de centrale redactie en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie in uitgaven van KC en/of langs elektronische weg

Koster & Beheerder 't Loughoes

Peter en Marjan Dijk (050) 309 2308

✉ koster@dorpskerkeelde.nl

Predikant & Kerkelijk werker

Spreekuur in 't Loughoes wo 09:00-12:00u

Ds. Kaj van der Plas (06) 4713 5300

✉ ds.vanderplas@gmail.com

(pastoraat wijk 1 & 7)

Bert Broers (06) 5102 2449

✉ b.broers1@gmail.com

(pastoraat wijk 2 t/m 6)

Kerkenraad

Voorzitter : Erna Dros

Scriba : Gea Kruit

✉ scriba@dorpskerkeelde.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter : Kees-Jan Antuma

Penningmeester : Roel Kikkers

Secretaris : Agnes Bardewee

✉ cvk@dorpskerkeelde.nl

Diaconie

Voorzitter: : Jan Reinder Fransens

Penningmeester : Jan Menno Medendorp

Secretaris : Greet Hartman

✉ diaconie@dorpskerkeelde.nl

Vrijwilligerspool : Jan Menno Medendorp

(06) 8313 8891 ma t/m vr 18.00-20.00u

Ledenadministratie-adreswijzigingen

Anke Crielaard (050) 309 5482

✉ kerkburo@dorpskerkeelde.nl

Gegevensbescherming-privacy

Tom van der Velde

✉ coordinatorgb@dorpskerkeelde.nl

Financiële administratie

Bertus Beelen (06) 1321 9556

✉ administrateur@dorpskerkeelde.nl

Bankrekeningen

Diaconie : NL20 RABO 0315 8091 91

tnv Diaconie Prot.gem.Eelde-Paterswolde

(voor alle bijdragen- ovv de bestemming)

ZWO-werkgr. : NL22 RABO 0373 7402 71

tnv Z.W.O. werkgroep Eelde

Kerk tnv Prot.gem.Eelde-Paterswolde

Algemeen : NL95 RABO 0373 7342 04

Kerkbalans : NL98 RABO 0373 7342 47

Andere bet. : NL37 RABO 0315 8027 74

(ovv de bestemming: vrijwillige bijdrage, collectebonnen [aantal, soort], etc.)



Protestantse gemeente
Eelde Paterswolde
Kosterijweg 2
9761 GE Eelde
www.dorpskerkeelde.nl

