

Herfst!

Kerkdiensten in de komende periode

Datum:	Tijd:	Voorganger:	Bijzonderheden:
03 okt.	10.00 uur	ds. Kaj v.d.Plas	KK
10 okt.	10.00 uur	ds. Kaj v.d.Plas	KK/JK
17 okt.	10.00 uur	Harm Jan Meijer Roden	KK
24 okt.	10.00 uur	ds. Pieter Dirk Wolthaus Zutphen	
31 okt.	10.00 uur	Kaj v.d.Plas	KK/ Avondmaal.
31 okt.	19.00 uur	Liturgen	Vesper

KK: Kinderkerk en Kinderoppas
A: Avondmaal/maaltijd van de Heer
JK: Jeugdkerk
C: Cantorij/Projectkoor

Alle diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload worden.

Inhoud

Kerkdiensten in de komende periode	2
Inhoud	3
Van de redactie	4
Nieuws uit het Moderamen	5
In herinnering	5
Coronatoegangsbewijs	6
De vliegeraar	7
Notulisten gevraagd	7
Gebedshuizen gooien nog niet alle remmen los	8
Startmaand 2021	9
Vanuit de diaconie	10
Gespreksgroep in „tLoughoes	11
Koffietied	11
Agenda	12
Inleveren kopij	12
Van het kerkelijk buro	12
Bedankt!	13
Bedankt voor de bloemen	14
Spelen met het leven	15
Bloemen	17
Puzzel	18
Collecteopbrengsten	19
Een getraumatiseerd weeskind wegsturen...	20
Vrijwilligerspool	21
Klimaatwandeling	22
Colofon	23

Van de redactie



De sterk zoete en enigszins scherpe geur deed mij halt houden tijdens een wandeling in het lokale bos- en weidegebied. Het is de onmiskenbare geur van de springbalsemien. De op ooghoogte hangende roze bloemen lokken mij naar de plant, wetende dat de zaaddozen er nu ook

moeten zijn. Er hangen er een paar hele dikke. Met het enthousiasme van het kind in mij gaat mijn hand er naar toe. In gedachten voel ik de zaaddoos al open springen, mijn wijsvinger en duim willen de zaaddoos vastpakken. "Hoe hard moet ik knijpen" flitst het in gedachten door mijn hoofd. Soms moet je ze stevig vast pakken voordat het open schiet, soms hoef je alleen nog maar te wijzen en de zaadjes springen al alle kanten op, elke keer weer een spannend moment. Deze was flink rijp, onder een zachte aanraking voelde ik vezels van de zaaddoos opkrullen en de zaadjes vinden hun weg richting de grond. Om de blijdschap die door je heen gaat nogmaals te beleven van het moment dat je vingertoppen het openknappen voelen, help ik vele zaadjes richting hopelijk naar vruchtbare grond. Volgend jaar groeit er weer nieuwe springbalsemien.



de

Dit KC heeft u in handen. Voel het in uw vingertoppen en laat de teksten als zaadjes van de springbalsemien in u opnemen. Durf het spelende kind in u de ruimte te geven...

Veel lees plezier!

Namens de redactie,
Editha Huisman

Nieuws uit het Moderamen

Wat ga ik nu als nieuws melden vanuit het Moderamen? Er is niet veel nieuws was mijn gedachte, en dus sla mijn stukje in Kerkelijk Contact deze maand maar even over. Maar dat kan eigenlijk helemaal niet want er breekt wel een bijzondere periode aan. En als dat geen nieuws meer is dan klopt er iets niet. Als ik op de website kijk zie ik een kerk weer volledig gevuld met stoelen. De kerkgangers zijn weer in grotere getallen welkom en dat is groot nieuws. Het nieuws waar we al zo lang naar uit kijken; dat we weer naar de kerk mogen en zonder registratie. We gaan weer écht beginnen met het elkaar ontmoeten en zingen en nu dus ook met meer mensen. Hoe fijn is dat! En dat was dan ook het grootste gedeelte van de vergadering van het Moderamen. Hoe pakken we dat aan en hoe kunnen we ons het beste aan de Corona richtlijnen houden? Alles staat duidelijk vermeld in het Corona toegangsbewijs dat in het KC is afgedrukt en op de website en in de Zondagsbrief, daar is niets aan toe te voegen. Wel wil ik nog graag alle mensen bedanken die zich in voorafgaande periode hebben aangemeld via de kerkbezoek-planner. Het was een fijne samenwerking en ik heb er leuke gesprekken aan over gehouden. Bedankt daarvoor. Ik hoop dat we weer zonder problemen op een normale manier met elkaar kerk kunnen zijn en dat het de „komende eeuw“ zo blijft. De tijd zal het leren.

Graag zie ik iedereen bij de startzondagen. Er is veel werk verzet met de voorbereiding en als ik naar het programma kijk belooft dat weer heel leuk te worden met voor elk wat wils. De eerste startzondag is inmiddels geweest en was zeer geslaagd. Tot ziens bij alle activiteiten.



Namens het ModeramenGea, Kruit, scriba

In herinnering

Naam	Geboortedatum	Overleden
Mevr. A.A. Loot – Binksma	15-3-1935	26-8-2021
Dhr. A. Vos	27-11-1937	10-9-2021
Mevr. E. de Groot - Greven	26-7-1936	19-9-2021



*Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid ben jij*

Toon Hermans

Coronatoegangsbewijs

Coronatoegangsbewijs voor kerkbezoek in de Dorpskerk.

Op basis van de versoepelingen ten aanzien van het coronabeleid heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Eelde-Paterswolde besloten om de kerk volledig open te stellen voor bezoekers, op vertoon van een coronatoegangsbewijs. Daarmee neemt de kerkenraad de ruimte in acht die in het advies van de landelijke Protestantse Kerk wordt gegeven aan eigen besluitvorming in plaatselijke gemeentes.

Overwegingen van de Kerkenraad

Om zoveel mogelijk mensen de ruimte te geven de kerk te bezoeken, hanteren wij een coronatoegangsbewijs voor onze kerkdiensten. Dat kan een recente negatieve test zijn, dan wel een vaccinatiebewijs.

Daarbij hebben wij het volgende overwogen:

- Een aanzienlijk deel van onze vast kerkgangers heeft een kwetsbare gezondheid
- Wij willen dat mensen zo veilig mogelijk de kerk kunnen bezoeken
- Wij willen zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven de kerk te bezoeken

Andere overwegingen die een rol spelen:

- De vaccinatiegraad in onze omgeving is hoog, ook onder onze kerkgangers
- Wij willen geen ongelijke behandeling claimen op grond van de scheiding tussen kerk en staat
- Kerkdiensten zijn een geplacéerd evenement.

Besluit van de Kerkenraad

Gelet op het advies van de landelijke Protestantse Kerk en de eigen plaatselijke overwegingen heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Eelde-Paterswolde besloten om ruimte te geven aan al haar leden om de kerkdiensten weer bij te kunnen wonen door een coronatoegangsbewijs te hanteren. Het laatste geldt ook voor andere door de kerkelijke gemeente te organiseren evenementen zowel in de Dorpskerk als het activiteitengebouw tLoughoes

Korte reactie op het advies van de Protestantse Kerk in Nederland

In het advies „Geef elkaar de ruimte“ dat de Protestantse Kerk in Nederland uitbracht op 20 september, benadrukt ds. de Reuver (scriba) dat „gepast afstand houden“ zeer belangrijk blijft” Bovendien

zegt hij: „Ik hoop dat gemeenten de versoepelingen zo invoeren dat het past bij de situatie in hun gemeente“ Een aanbeveling die hierbij genoemd wordt, is: „Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen.“ De kerkenraad van de Dorpskerk meent met bovenstaand besluit het beste aan deze aspecten van het advies tegemoet te komen.

Hielle Tillema
voorzitter

De vliegeraar

De Vliegeraar / de Kite Runner

Tijdens de startweken is de film “De Vliegeraar” vertoond. Het is een veel geprezen en indringende film over Afghanistan. Mocht u deze film thuis willen bekijken: De dvd is opgenomen in de bibliotheek van onze kerk die zich bevindt in het portaal van 't Loughoes.

Kaartje invullen . Film bekijken - weer terugbrengen – klaar!
Wim Schoolderman



Notulisten gevraagd

Opnieuw vragen we uw aandacht voor de notulisten. Het zou erg fijn zijn als er nog iemand zou reageren op deze oproep. Kom gerust een keer meedraaien om eerst eens te kijken of het iets voor je is. Vele handen maakt licht werk en met een paar mensen meer vergt het minder tijd.

Aanmelden bij : scriba@dorpskerkeelde.nl.

Gebedshuizen gooien nog niet alle remmen los

Op vrijdag 24 september stond het hier volgende interview met Kaj v.d. Plas in het dagblad Trouw. Het sluit nauw aan bij het verslag van onze scriba maar we willen het in dit geval toch plaatsen.

Wim Schoolderman.

'We sluiten niemand buiten, maar zorgen juist voor ieders veiligheid'

Het hoeft niet, maar de Dorpskerk in het Drentse Eelde-Paterswolde doet het toch - waarschijnlijk als een van de weinige kerken in het land. Vanaf komende zondag moeten kerkgangers een coronapas laten zien als ze de kerkdienst in de Dorpskerk willen bijwonen. Belangrijkste argument, legt dominee Kaj van der Plas uit: "Het is een signaal naar plaatselijke horeca en ondernemers: gelijke monniken, gelijke kappen."

De predikant vindt dat de Nederlandse kerken voorzichtiger om moeten gaan met hun bijzondere positie in de maatschappij. "Ik heb er grote moeite mee dat kerken vanwege de scheiding van kerk en staat een uitzonderingspositie hebben gekregen en niet met de coronapas hoeven te werken. Dat past niet bij onze gemeente, we willen solidair zijn met de samenleving waarin we ons begeven."

Het besluit van de Drentse PKN-gemeente heeft evenwel ook heel praktische gronden, legt Van der Plas uit. "We zijn een kleine gemeente en door het opheffen van de anderhalvemeterregel - wat mogelijk is als je de coronapas gebruikt - gaat onze capaciteit flink omhoog: er kunnen dan honderd mensen de dienst bijwonen, in plaats van dertig. Zo kunnen meer mensen weer het gevoel ervaren fysiek deel uit te maken van onze gemeente. Daar is veel behoefte aan."

Het invoeren van de coronapas leidt volgens Van der Plas niet tot het uitsluiten van gemeenteleden. "Er is sprake van een zeer hoge vaccinatiegraad in onze gemeente, en ik denk dat kwetsbaren juist beschermd worden als we de coronapas gaan gebruiken. We sluiten niemand buiten, maar zorgen juist voor ieders veiligheid. Er is ook geen sprake van een tweedeling tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Je hebt alleen gezond of ziek. Wij zaaien geen verdeling, we zaaien verbinding. Iedereen kan zich laten testen. Je bent echt geen David die tegen Goliath strijdt als je daar niet aan mee wil doen, geen held die opstaat tegen de staat."

Startmaand 2021

In het kader van de start van een nieuw seizoen staan we gedurende 4 weken stil bij het thema „Van U is de toekomst“.

Op de zondagen 19 en 26 september stonden **MOED** en **WIJSHEID** centraal in de diensten.

In de tussenliggende weken hebben we de film “The Kite Runner” (Vliegeraar) vertoond en was er een Bijbelstudie/lezing verzorgd door Bert Broers.

En fijn dat de kerk weer open mocht voor iedereen. Een extra dimensie in de start van een nieuw kerkelijk seizoen.

Zondag 3 oktober: **INZICHT**

Mezzosopraan Marijke Beute verleent haar medewerking aan de viering. Ze studeerde onlangs cum laude af aan het Prins Claus conservatorium.

Dinsdag 5 oktober organiseren we een lezing over het thema Inzicht. De lezing zal worden gegeven door Hilde Boekeloo. De titel van de lezing is: “Corona: Rauwe dagen in het Ziekenhuis”. Nadere informatie volgt.

Zondag 10 oktober: **CREATIVITEIT**

Er zit muziek in deze viering!

Woensdag 13 oktober is er voor jong en ouder een schilderworkshop met Marleen Bakker van 14-17 uur. We gaan aan de slag met het thema „Impressie van de toekomst“.

Iedereen vanaf 12 jaar kan meedoen, met of zonder schilderervaring. Je kunt zittend of staand meedoen.

Kijk voor meer informatie over Marleen en haar werk op haar website: www.marleenbakker.nl

Er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Aanmelding is daarom noodzakelijk. Dat kun je doen bij de scribe Gea Kruit:

scriba@dorpskerkeelde.nl

Op de website staat (zodra bekend) meer gedetailleerde informatie. Hou die de gaten!

De voorbereidingsgroep
(Kaj, Bert, José, Hielle)



in

Vanuit de diaconie

Een korte impressie.

De vakantie zit er weer op en we waren 12 september weer bij elkaar. Iedere maand vergaderen we op een maandag.

Blij dat we weer bij elkaar in „tLoughoes kunnen zitten.

Jan Reinder opende de avond met een gedicht uit Medemens: „Mensen van de Weg” van Jacqueline Roelofs-van der Linden.

Ik geef graag het laatste couplet aan jullie mee:

*“Mensen van de Daad zijn wij
Van wat het Woord ons geeft te doen
Op deze dag, in dit seizoen.
Mensen van de Daad zijn wij”.*

Naast de gebruikelijke agendapunten kwamen de afgelopen keer de volgende punten aan de orde:

- Voedselbank: De mogelijkheid om producten in te leveren geldt nog steeds.
Houdbare producten kunt u deponeren in de bak bij tLoughoes.
- ZWO-project Colombia: We hebben gepraat over ons project in Colombia, Jeannet onze tussenpersoon, is nog in Nederland want er is nog veel Covid 19 in dat land.
Heel erg bedankt voor jullie giften tot nu toe.
- COA: Naar aanleiding van de vraag aan de heer B. Thije van de diaconie Zuidlaren over de contacten tussen de COA en Zuidlaren gaf hij aan dat hij vrijwilliger is bij de COA en zo het aanspreekpunt is voor de kerken in Zuidlaren.
De diaconieën in Eelde en Vries worden ook door hem van de ontwikkelingen bij de COA op de hoogte gehouden.
- Vrijwilligerspool: In KC zal hierover meer informatie worden gegeven.
- Gezamenlijke vergadering met de diaconieën van Vries en Zuidlaren:
20 sept kwamen we bij elkaar in tLoughoes.
Fijn om zo met elkaar in contact te zijn en van elkaar horen hoe het in hun kerken gaat en waar dat kan projectmatig samenwerken.
- Er kwam een mail van een afgevaardigde van de nieuwe welzijnsorganisatie Neie Noaber. Deze organisatie neemt diverse taken over van de stichting Trias.

Zij wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering.
We willen dan ideeën uitwisselen over het organiseren van activiteiten voor ouderen.

- Givt-app: In iedere dienst worden de collectebestemming vermeld. Alle giften die gedurende de week erna tot en met zaterdag binnenkomen gaan naar de genoemde diaconale bestemming.

Met hartelijke groet,

Greet Tillema

Gespreksgroep in 't Loughoes

Nu alles langzamerhand weer loskomt, begint ook de gespreksgroep in 't Loughoes weer. Zoals altijd op de derde woensdag, dus in dit geval op woensdag 20 oktober. We beginnen om 10 uur. En de tekst waar we mee starten is 2 Korintiërs 9
Opgave is niet nodig, een testbewijs in corona (uiteraard) wel.

Graag tot dan!
Bert Broers



Koffietied

Het kan weer! Gezellig koffiedrinken in 't Loughoes!

Vanaf zaterdag 25 september is „t Loughoes weer volledig open voor bezoekers met een coronapas of een negatieve testuitslag.

Daarom van harte welkom bij **Koffietied** op woensdagmorgen 6 oktober tussen 9.30 en 11.00 uur in „t Loughoes.

Graag tot ziens!
Team Koffietied

Agenda

3 okt.	Mezzosopraan M. Beute	10.00 uur Dorpskerk
5 okt.	Lezing "Inzicht"	zie website
6 okt.	koffietied	9.30 uur 't Loughoes
13 okt.	Schilderworkshop voor jong en oud	14.00u – 17.00u 't Loughoes
20 okt.	gespreksgroep	10.00 uur 't Loughoes

Inleveren kopij

Website www.dorpskerkeelde.nl

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met vrijdag 29 oktober, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van 't Loughoes deponeren o.v.v. "redactie KC".

Dorpsklanken kerkelijke kopij voor "Dorpsklanken" vrijdags voor 18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl

Berichten voor de website:
webredactie@dorpskerkeelde.nl

Van het kerkelijk bureau

Ingekomen:	van:	naar:
Fam. W. van der Goot-Plijter	Groningen	Wolfhorn 20

Bedankt!

Voor de kinderen van AZC Eelde is er een leuke verrassing voor de zomervakantie gebracht. Elk kind ontving een rugzak met inhoud. Rode en groene rugtasjes waren op leeftijd gevuld. Onder toezien oog zijn de tasjes door een hele flinke jongen, die het COA altijd goed helpt, uitgedeeld. De kinderen waren super blij en hebben flink genoten van al het leuks.

Op donderdag 19 augustus ging AZC Eelde met alle kinderen en hun ouders een dagje naar Drouwenerzand. Toevallig de enige dag dat het onverminderd bleef regenen maar dat mocht de pret zeker niet drukken! Om 09:30 uur vertrok de grote touringcar en onderweg zat de sfeer er al goed in. Luidkeels werd er meegezongen met de Macarena. Tussen de attracties door kon iedereen zich onbeperkt te goed doen aan patat, snacks en ijsjes. Om 16:00 uur stapten de kinderen moe en doorweekt maar bovenal voldaan weer de bus in.



Namens alle kinderen en ouders van het AZC Eelde, wil het COA, De Laarkerk, Dorpskerk Zuidlaren, Magnuskerk Anloo, Dorpskerk Eelde en Bonifatiuskerk Vries hartelijk bedanken voor hun inzet en donaties waardoor de kinderen een onvergetelijke dag hebben gehad!

Medewerkers van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)

Bedankt voor de bloemen

Beste mensen,

Afgelopen zondag 5 september werd ik door Ina Hiemstra in het zonnetje gezet. Ze vond me liggend op de bank, want lopen is er moeilijk voor mij, en dan word je verrast met een mooi boeket bloemen en een kaart met namen van kerkgangers. Blij verrast! Ik voelde me blij, liefde en aandacht voor elkaar is toch erg belangrijk.

Hartelijk dank aan u allen.

Dag,

Gretha Huisman

Lieve mensen,

Heel hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik van jullie mocht krijgen. Ze staan op mijn tafel mooi te zijn. Nogmaals bedankt en de hartelijke groeten.

Els Camello.

Erg verrast zondag jl. door een prachtig boeket bloemen van de kerk. Gebracht door onze vaste contactvrouw Gerda.

Ook heel fijn, dat ze geregeld even langs komt om bij te praten. Steun in een moeilijke tijd.

Hartelijk dank, ook namens mijn man,

W. v.d. Zel- ten Kate

In een tijd van veel verdriet en spanning, was daar het meeleven uit de kerk.

In de vorm van bloemen, een kaart met namen, en.....een luisterend oor.

Dit heeft ons goed gedaan.

Hartelijk dank,

Hep en Bouktje Hogewerf

Spelen met het leven

*Bij **het zingende kind** van F. Starik (Songloed, 2007)*

Het zingende kind

*Het zingende kind dat in ons woont
en dat we ons leven lang voor elkaar verbergen,
het zingende kind dat we ergens, diep van binnen
voor onszelf bewaren, schipper mag ik overvaren*

*ja of nee? Het lied van de overkant.
Waar de stralende morgen ons brengen zal.
Of komt de nacht ons halen? Moeten we veel geld
betalen? En hoe? Zullen we struikelen, zelfs vallen?*

*Het angstige kind dat in ons woont, vermomd
als schipper, moet ik overvaren? Wat gaat mee?
Het lied van de overkant, het zingende kind*

*het meisje, de moeder, de bejaarde? Schipper
moet mij overvaren. Neem mij mee, één twee
drie vier vouw voor mij, vouw voor mij*

1 2 3 4 bootje van papier.

Toen „De ontdekking van de hemel“ van Harry Mulisch in 1992 verscheen, zat ik net op de middelbare school. Een paar jaar later besprak mijn docent Nederlands het boek in een les. Hij wees erop dat het boek 17 hoofdstukken heeft, en dat de hoofdpersoon (Quinten Quist) 17 jaar is. Dat heeft Mulisch bewust gedaan, want hij is voor zijn gevoel altijd 17 jaar oud gebleven. Sindsdien vraag ik af en toe aan mensen wat hun innerlijke leeftijd is. De antwoorden variëren. Soms noemt iemand een leeftijd rond de 50, meestal een stuk jonger, maar nooit onder de 17.

Het kind dat in ons woont

Zou de ik-figuur uit het gedicht van F. Starik dat wel doen? Zou die zichzelf de leeftijd van een basisschoolkind geven? Nee, het gedicht gaat over „het kind dat in ons woont“ en dat is iets anders. Dat is het kind dat we waren, dat we verinnerlijkt hebben, dat zich later in ons leven nog steeds roert op de momenten dat we ons onzeker voelen of bang. Op momenten van heftige angst ook: iemand in doodsnood roept om *zh*moeder.

Dat we voor elkaar verbergen

Ergens in ons leven of in onze samenleving lijkt de gedachte postgevat te hebben, dat volwassen zijn betekent dat we het kinderlijke achter ons hebben gelaten. Denk aan wat Paulus schrijft in het lied over de liefde (1 Korintiërs 13:11). Maar volgens mij heeft het gedicht van Starik gelijk dat we het zingende kind gewoon voor elkaar verbergen ons hele leven. En dat het werkelijke spel misschien wel de volwassenheid is, dat we als het erop aankomt de rol van volwassene spelen, ons vermommen als schipper. Terwijl we het eigenlijk ook niet weten onszelf overschreeuwen met zekerheden en onszelf geruststellen met grotemensengedrag.

Komt de nacht ons halen?

Schipper mag ik overvaren – Starik haalt feilloos naar voren waar dat gedicht werkelijk over gaat. Net als in het lied Witte zwanen zwarte zwanen (wie mag er mee naar engel-land varen) gaat het over de doodsrivier, de Styx, de Jordaan zo je wilt. Wat kost het om de oversteek te maken naar het beloofde land? En blijf je overeind bij die beweging van hier naar de overkant?

Vermomd als schipper

Of bedoelt de dichter met het kind vermomd als schipper dat we ons verbeelden dat er een schipper is? Dat we onszelf een Schipper verbeelden, wensen, zingen (Psalm 22:4) om de angst voor de oversteek te beteugelen. Als we maar aan de regels voldoen komt het goed – zoals een kind in zijn magische denken alle angsten kan bezweren door op weg naar school de voegen tussen de tegels te vermijden of alle nummerborden met een 4 erin te lezen.

Meisje, moeder, bejaarde

Ontroerend vind ik het beeld van meisje, moeder, bejaarde waarmee Starik onvermijdelijk lijkt te haken naar het gedicht van Martinus Nijhoff over de brug bij Bommel – dat in werkelijkheid gaat over de rivier tussen Hier en Daar, en het verlangen naar een vertrouwde schipper die je overvaart, vertrouwd als een moeder.

*Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer burens. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap, wijd en zijd -
laat mij daar midden uit oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.*

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer

*kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,
en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.*

(„De moeder de vrouw“ – 1934)

Schipper mag ik overvaren

Nog een ding, niet te vergeten: „Schipper mag ik overvaren“ is een spel. Blijkbaar leert een kind spelenderwijs omgaan met de grote dingen van het leven. Ja of nee? We moeten er als volwassenen voor oppassen dat het enige spel dat we spelen het rollenspel van „de ernstige volwassene“ is, denk ik. Dat het enige dat we spelen de rol is van de kritische ouder die alles wat kinderlijk in ons is achter zich wil laten. Want zonder spel geen plezier, zonder spel geen creativiteit, zonder spelen sluit je je af voor een belangrijk deel van de schepping. God speelt zelf ook (Psalm 104:26).

Wat durf jij?

Wat is jouw leeftijd, ben je kind gebleven? Herken je anders het kind in jou dat soms geruststelling nodig heeft, troost als die van een vader of moeder. Verbeeld jij je een Schipper die je overvaart, en welke trekken heeft die dan? En... durf je nog te spelen?

ds. Kaj van der Plas

Bloemen

De bloemen uit de kerk gingen met een hartelijke groet van de gemeente naar:

5 september
12 september
19 september
26 september

dhr. en mevr. Huisman - Janssens
mevr. Sinnema
Johanna en Henk Lieben
mevr. Ike Huisman



Puzzel

Deze puzzel gaat als volgt: gebruik de 9 letters van de 3 woorden om het gevraagde woord te maken. De beginletter van dat woord is de oplossing.

Veel puzzelplezier! Ina Rawée cgrawee@gmail.com

aan + hak + dal =..... handwerkgerie
die + big + ree =..... respect
met + ren + leg =..... voorschrift
les + vet + eer =carnivoor
zon + gil + hem=.....knuffel
git + are + lee =..... verbanning
mee + mol + net =.....nu
ven + lar + fee =..... bezorgen
min + nat + oei =..... benoeming
nog + ros + dia =.....prachtig
gas + man + hen =..... verband
wok + red + toe =..... drijfnat rad
+ pet + oen =..... aannemen
bed + rag + ore =..... vestiaire

De oplossing van de septemberpuzzel was: we kunnen weer *bergen verzetten*.

1. ziende blind en horende doof Matteüs 13:13
2. een teken aan de wand Daniël 5:5
3. er kraait geen haan naar. Matteüs 26:34
4. hoogmoed komt voor de val. Spreuken 16:18
5. zij is in de zevende hemel. 2 Korintië 12:2
6. met je talenten woekeren. Matteüs 25:16
7. eerst zien dan geloven. Johannes 20:25
8. er is niets nieuws onder de zon. Prediker 1:9
9. dat valt in goede aarde. Marcus 4:8
10. het is een wet van Meden en Perzen. Daniël 6:9
11. hij is niet van gisteren. Job 8:9
12. splinter en balk. Lucas 6:41
13. met twee maten meten. Spreuken 20:10
14. alles vergeten en vergeven. Jeremia 31:34
15. met de mantel der liefde bedekken. Genesis 9:22,23

Collecteopbrengsten

Hieronder ziet u de collectedoelen voor de komende weken en een verantwoording van de giften over de maand augustus 2021.

Voor de goede orde: het is een weergave van giften ontvangen via givt, via de collectes tijdens de erediensten en middels collectebonnen. Giften rechtstreeks gestort op de bekende bankrekeningnummers van diaconie en kerkrentmeesters zijn hierin dus niet meegenomen. U vindt deze nummers in het colofon van dit nummer van kerkelijk contact.

Datum	Collectedoel	subtotaal	totaal
1-aug	Voedselbank	€ 79,10	
	Instandhouding eredienst	€ 62,90	
			€ 142,00
8-aug	Bloemenfonds	€ 104,20	
	Instandhouding eredienst	€ 110,80	
			€ 215,00
15-aug	Zomerzending	€ 46,40	
	Instandhouding eredienst	€ 28,50	
			€ 74,90
22-aug	Plaatselijke ondersteuning	€ 79,70	
	Instandhouding eredienst	€ 49,70	
			€ 129,40
29-aug	Bloemengroet	€ 89,80	
	Instandhouding eredienst	€ 30,30	
			€ 120,10

Collectes voor de komende periode

- 10-okt Leger des heils
- Instandhouding eredienst
- 17-okt Kerk in actie: werelddiaconaat
- Instandhouding eredienst
- 24-okt Plaatselijke ondersteuning
- Instandhouding eredienst
- 31-okt Zwo project Colombia
- Instandhouding eredienst
- 7-nov Kerk in actie: najaarszending
- Instandhouding eredienst
- 14-nov Kerk in actie: zending
- Instandhouding eredienst



Een getraumatiseerd weeskind wegsturen...

Als 10-jarig jongetje vond hij de lichamen van zijn vermoorde ouders. Hij is nu 35. Leeftijdsgenoten zijn volop bezig met gezin en loopbaan. Simon niet. Als asielzoeker zonder verblijfsvergunning heeft hij, in de 19 jaar dat hij hier is, geen baan kunnen krijgen. Nederland wilde hem uitzetten naar Tanzania.

Hij kwam uit school. Nietsvermoedend. Thuis treft hij zijn ouders vermoord aan. Afgeslacht in het geweld dat honderdduizenden mensen het leven kost in Burundi in de jaren '90. Simon is tien. Hij vlucht. Dat doen veel meer mensen; hij sluit zich aan bij een groepje. Zo komt hij in Tanzania terecht, uiteindelijk in hoofdstad Dar es Salaam. Daar leeft hij op straat, met andere weeskinderen.

"Er is niemand die je troost"

Hij poetst schoenen, wast auto's, sjuwt spullen. Een hard bestaan. "Er is niemand die je troost." Simon vertelt er aarzelend over, buiten bij de opvang van INLIA. De zon schijnt, Burundi en de afschuwelijke gebeurtenissen lijken ver weg. Maar niet in Simons hoofd.

Hij kwam per toeval in Nederland terecht. Het leven op straat in Dar es Salaam is risicovol. Simon is er erg bang. Daarom klimt hij op een gegeven moment stiekem aan boord van een schip. Waarheen het vaart weet hij niet. Rotterdam, blijkt. Het is januari 2002 als hij arriveert. Simon is zestien.

Hij vraagt asiel, als alleenstaande minderjarige asielzoeker uit Burundi. Voor dat land geldt dan een zogeheten „categoriale bescherming“: mensen worden er niet naar toe terug gestuurd en krijgen in principe een verblijfsvergunning. Toch wijst de IND de aanvraag af. Volgens de dienst kan Simon terug naar Tanzania. Ook in het beroep in 2004 blijft de IND daarbij.

Te laat

Een jaar later erkent de IND dat Simon niet in Tanzania terecht kan. Maar zijn opvolgende asielaanvraag is te laat: het categoriale beschermingsbeleid voor Burundi is inmiddels opgeheven. Dat de IND bij de eerste asielaanvraag meteen had kunnen (moeten?) erkennen dat Simon niet naar Tanzania kon en recht had op asiel, dat dondert niet. Asiel afgewezen.

En zo valt Simon tussen wal en schip. Zonder vergunning kon en kan hij niet naar school of een baan krijgen. Hij zou het willen: een vak

leren. "In de bouw werken, dát lijkt me fijn! Er zijn toch huizen nodig?" Maar veel hoop heeft hij niet.

INLIA



Vrijwilligerspool

Een paar jaar geleden is de diaconie begonnen met een vrijwilligerspool. Een mooie manier om de slogan van onze gemeente:

"Betrokken op elkaar, open naar de samenleving"

in praktijk te brengen. Het afgelopen "Corona" jaar was het lastig om in klussen uit te voeren. Nu de regels wat versoepeld zijn willen we als diaconie de draad graag weer oppakken.

Met een groep vrijwilligers voeren we klussen uit op het gebied van:

- Techniek
- Huishouden
- Tuin
- Computer/tablet
- Vervoer
- Sociale behoeften

De klussen zijn meestal klein en overzichtelijk. Denk aan dingen als: het vervangen van een kapotte lamp, een lekkende kraan repareren, een korte vraag over een PC-programma of het lappen van een lekke band. Maar ook het opknappen van een tuin pakken we op.

Hoe werkt het?

Heeft u een klus die past bij de bovenstaande omschrijving dan kunt u contact opnemen met de vrijwilligerspool. We kijken welke vrijwilliger de klus kan klaren. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt.

De vrijwilligerspool is te bereiken op onderstaande email adres en telefoonnummer:

Email: diaconie@dorpskerkeelde.nl

Telefoon: 06-83138891.

Als er niet wordt opgenomen kunt u een bericht achterlaten en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

N.B. Extra vrijwilligers zijn altijd welkom. Aanmelden kan via bovenstaand email adres en telefoonnummer.

Namens de diaconie,
Jan Reinder Fransens

Klimaatwandeling

Geachte leden van de Groene Kerk in Eelde,

Op woensdag 6 oktober begint in Eemshaven de Urgenda Klimaatwandeling „Going to Glasgow“, waar de belangrijke Klimaatconferentie van de VN (COP26) wordt gehouden om aandacht te vragen voor de acties, die nodig zijn om de ontwrichtende klimaatverandering tegen te gaan en de aarde leefbaar te houden voor de komende generaties.

Iedereen mag meelopen; voor een dag, een aantal dagen of zelfs een hele maand.

De wandelaars lopen de eerste dagen via Loppersum en Groningen naar Assen. Op vrijdag 8 oktober komen zij door Eelde – Paterswolde en gaan via Yde naar Vries, waar de gemeente Tynaarlo koffie en thee aanbiedt. Hierna lopen zij via Ubbena naar Assen.

Voor de nacht van 8 op 9 oktober zijn waarschijnlijk nog slaappleatsen nodig. Ik doe hiervoor een beroep op uw gastvrijheid.

Voor opgave van het aantal beschikbare bedden kunt u zich richten tot de secretaris van de Drentse Klimaatcrisis Coalitie Ernst Kuntz: mail@ernstkuntz.nl. Hij kan u meer informatie geven en brengt vraag en aanbod bij elkaar.

De Coalitie is een samenwerkingsverband van de Drentse afdelingen van Fridays For Future, FNV, Grootouders voor het Klimaat en Milieudefensie.

Alvast veel dank voor uw gastvrijheid namens de wandelaars en de Drentse Klimaatcrisis Coalitie!

Een hartelijke groet,

Leny Snoep

Lid van de kerngroep DKC vanuit Milieudefensie.



Colofon

Kerkelijk Contact (KC) is een uitgave van de Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde. Het KC verschijnt op de eerste zaterdag van de maand (behalve in juli en augustus)

Centrale redactie Editha Huisman, Hannah Matter, Johan Matter, Joke Lambour, Ina Rawee, Wim Schoolderman, Jack Schoo, Antje van Til en Tom van der Velde

Kopij voor KC uiterlijk 8 dagen voor het verschijnen (bij voorkeur) indienen via ✉ cr@dorpskerkeelde.nl
Kopij op papier via tLoughoes (ovv CR) Kosterijweg 2, 9761 GE Eelde

Internet

Facebook: @dorpskerkeeldepaterswolde

Website: www.dorpskerkeelde.nl

Drukwerk Peter Dijk (06) 5288 7709

Bezorging Jaap Jochemsen (050)3092663

Abonnement

Er wordt een bijdrage van € 17,50 per jaar gevraagd. Abonnementenadministratie Anke Crielaard (050) 309 5482

✉ kerkburo@dorpskerkeelde.nl

Copyright van teksten, foto's, grafische voorstellingen etc. van alle communicatie in druk en/of langs elektronische weg berust bij de Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde. Deze mogen zonder schriftelijke toestemming van de centrale redactie niet worden overgenomen, gedownload, openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.

Disclaimer De centrale redactie heeft de vermelde informatie in elke uitgave van KC en via elektronische weg zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig of niet juist is. De Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde, de centrale redactie en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie in uitgaven van KC en/of langs elektronische weg

Koster & Beheerder 't Loughoes

Peter en Marjan Dijk (050) 309 2308

✉ koster@dorpskerkeelde.nl

Predikant & Kerkelijk werker

Spreekuur in „t Loughoes wo 09:00-12:00u

Ds. Kaj van der Plas (06) 4713 5300

✉ ds.vanderplas@gmail.com

(pastoraat wijk 1 & 7)

Bert Broers (06) 5102 2449

✉ b.broers1@gmail.com

(pastoraat wijk 2 t/m 6)

Kerkenraad

Voorzitter : Hielle Tillema

Scriba : Gea Kruit

✉ scriba@dorpskerkeelde.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter : Kees-Jan Antuma

Penningmeester : Peter Adams

Secretaris : Agnes Bardewee

✉ cvk@dorpskerkeelde.nl

Diaconie

Voorzitter: : Jan Reinder Fransens

Penningmeester : Wichard Bouma

Secretaris : Greet Hartman

✉ diaconie@dorpskerkeelde.nl

Vrijwilligerspool : Jan Reinder Fransens
(06) 8313 8891 ma t/m vr 18.00-20.00u

Ledenadministratie-adreswijzigingen

Anke Crielaard (050) 309 5482

✉ kerkburo@dorpskerkeelde.nl

Gegevensbescherming-privacy

Tom van der Velde

✉ coordinatorgb@dorpskerkeelde.nl

Financiële administratie

Bertus Beelen (06) 1321 9556

✉ administrateur@dorpskerkeelde.nl

Bankrekeningen

Diaconie : NL20 RABO 0315 8091 91

tnv Diaconie Prot.gem.Eelde-Paterswolde

(voor alle bijdragen- ovv de bestemming)

ZWO-werkgr. : NL22 RABO 0373 7402 71

tnv Z.W.O. werkgroep Eelde

Kerk tnv Prot.gem.Eelde-Paterswolde

Algemeen : NL95 RABO 0373 7342 04

Kerkbalans : NL98 RABO 0373 7342 47

Andere bet. : NL37 RABO 0315 8027 74

(ovv de bestemming: vrijwillige bijdrage, collectebonnen [aantal, soort], etc.)



Protestantse gemeente
Eelde Paterswolde
Kosterijweg 2
9761 GE Eelde
www.dorpskerkeelde.nl