

2022

GEZONDHEID SUCCES STILTE LIEFDE

Kerkdiensten in de komende periode

Datum:	Tijd:	Voorganger:	Bijzonderheden:
09 jan.	10.00 uur	ds. Kaj v.d.Plas	KK
16 jan.	10.00 uur	ds. Kaj v.d.Plas	KK/JK/ avondmaal
23 jan.	10.00 uur	ds. Kaj v.d.Plas	KK
30 jan.	10.00 uur	dhr. B. Broers	KK
06 febr.	10.00 uur	ds. Kaj v.d.Plas	KK

KK: Kinderkerk en Kinderoppas (onder voorbehoud)

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer

JK: Jeugdkerk

C: Cantate

Het avondmaal is in lopende vorm van 10.45 tot 11.15 uur in de Dorpskerk.

Alle diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload worden. Zie voor update de website dorpskerkeelde.nl

Inhoud

Kerkdiensten in de komende periode	2
Inhoud	3
Van de redactie	4
Spreuken 8: 22-31	5
Beste gemeente	7
Van het kerkelijk buro	9
Kerstpakketten	10
Inleveren kopij	10
Kliederkerk	11
Geef vandaag voor de kerk van morgen	12
Hartelijke dank	13
Vanwege	14
Collecteopbrengst	16
Bloemen	17
In herinnering	17
Puzzel	18
Colofon	19

Van de redactie

Als ik dit voorwoord schrijf zijn we al weer een week verder in het nieuwe jaar. Nog steeds in een lockdown, maar gelukkig kunnen de basisscholen en voortgezet onderwijs volgende week weer starten. Hopelijk kunnen ook snel het MBO, HBO en de Universiteiten weer open voor iedereen. En de kerk natuurlijk!

Wat is het toch een vreemde wereld, als gemeente kijken we naar elkaar om en ondanks corona blijven wij dat doen.

Zo kun je in dit KC een stuk lezen over het bijbelboek Spreuken door Bert Broers. Hij schrijft over vertrouwen op God, die zich laat leiden door wijsheid.

Over de Diaconie die kerstpakken heeft rond gedeeld aan mede dorpsbewoners. En iets nieuws: Kliederkerk!

Elkaar niet vergeten laten we als gemeente blijken door het weggeven van de bloemen elke zondag. Bij 'Hartelijke dank' lezen we dat het zeer gewaardeerd wordt.

Namens de redactie wensen we jullie allen een voorspoedig en gezond 2022!

Hannah Matter



Spreuken 8: 22-31

Het lied dat deze tekst uit spreuken is, is een loflied op vrouwe wijsheid, die er al was vóór al het andere. Wijsheid als een persoon, een vrouw, hoe bijzonder is dat? Wie is zij en hoe komt God aan haar? Was Hij er eerder dan zij en hoe is Zijn verhouding tot haar? Wijsheid weet van de geheimen van de schepping. Zij is Gods lievelingskind.

In onze vertaling staat dat er dat zij "altijd verheugd was in zijn aanwezigheid". De Naardense bijbelvertaling zegt daar dat "zij speelt voor zijn aangezicht op zijn bewoonbare aarde". Bijbelvertalers moeten keuzes maken. Mij spreekt deze vertaling aan. Er spreekt blijdschap uit dat woordje "spelen". Met die blijdschap heeft God de wereld gemaakt; heeft hij ons gemaakt. Er is blijdschap in de schepping,

Er was ooit een dichter: James Weldon Johnson. Die zei daar over: "Toen glimlachte God en het licht brak door. En de duisternis rolde naar de ene kant en het licht stond stralend aan de andere kant; het groene gras sproot uit en de bloemetjes bloeiden zo rood; de meren vleiden zich neer in de holten der aarde, de rivieren stroomden uit naar zee. En weer glimlachte God en de regenboog scheen en welfde zich om zijn schouder."

En God zag dat het goed was; ja het was zeer goed. Zo eindigt het scheppingsverhaal in Genesis 1. Maar is het allemaal wel zo goed? Nee natuurlijk niet! Er is heel veel niet goed. Er gaat van alles verkeerd. Er gebeuren rampen. Hoeveel ziekte is er niet bij ons, hoeveel verdriet.

Soms denken we misschien wel dat alles ons bij de handen afbreekt. Staan we machteloos. En toch lezen we over Gods vreugde bij het begin van de schepping. We lezen van de liefde van waaruit hij scheidt en waarmee hij de hele schepping doortrekt. Vanuit die liefde werkt God door naar de toekomst.

Wij mensen voelen dat. Hoeveel liedjes gaan daar niet over: the Rose van Bette Midler, over een zaadje dat diep onder de sneeuw en de koude waan van de dag ligt te wachten op het nieuwe voorjaar, om tot leven te komen?

"'t Het nog nooit nog nooit zo donker west, of het werd altied wel weer licht", zingt Ede Staal.

Vanuit die hoop, redeneert deze tekst ook: "Ik was zijn geluk; dag aan dag": slaat die zin op de dagen van de schepping?

Wist u trouwens dat de mens wellicht helemaal niet de kroon op de schepping is? De kroon op de schepping is wat er gebeurde op de 7^e dag; op de Sabbath: toen rustte God van zijn schepping.

Het boek Spreuken is een wegwijzer:

Het gaat over regeren, en rechtspreken, weten wat goed en verkeerd is, hoe je moet omgaan met mensen en je moet gedragen in de samenleving.

Die spreuken kwamen van overal. Ze kwamen van wijzen uit Israël, maar ook uit Egypte en Babel en uit Arabië. De latere wijzen uit het Oosten waren van die wetenschappers.

Het boek Spreuken is dus intercultureel, maar misschien ook wel interreligieus.

Het spreekt iedereen persoonlijk aan en geeft levensles aan iedereen die de goede weg door het leven wil vinden en gaan. De vermaningen en de beloften gelden, mensen, dwazen, rechtvaardigen, booswichten en oprechten, van welke nationaliteit ze ook zijn.

De belangrijkste ingrediënten zijn: je verstand gebruiken, rechtvaardig zijn, en discipline in acht nemen. En door te vertrouwen op God, die zich óók door wijsheid laat leiden.

En de leraar probeert je die wijsheid bij te brengen, om zo het gelukkige en vruchtbare leven te vinden. Wijsheid wijst de weg uit het gevaar en de chaos van het leven.

Het boek geeft aan dat zij méér is dan goud en zilver. Je krijgt de wijsheid niet maar zo in handen, maar je moet het als het ware opdelven.

Wijsheid heeft plezier in scheppen. En misschien is dat ook wel een goede tip voor ons: plezier hebben in deze wereld, die God voor ons heeft gemaakt; God scheidt nog steeds met datzelfde plezier en volgens mij nodigt Hij ons uit mee te doen. Nu, in 2022, tot aan die grote Sabbath dat alles voltooid en goed is.

Bert Broers



Beste gemeente



Aan het begin van dit nieuwe jaar wil ik, namens de kerkenraad, kort met jullie terugblikken en vooruitkijken. En dat doe ik door kenmerkende momenten van het afgelopen jaar langs te lopen, en dan de aandacht te richten op het komende jaar.

Wie had kunnen vermoeden dat de gevolgen van de coronapandemie ons nu nog steeds raken, in welke zin dan ook. Ook in het gemeenteberaad van november merkten we dat het voor velen van jullie steeds moeilijker is je verbonden te blijven voelen. Of dat het de ene keer beter lukt dan de andere om dat gevoel te ervaren

Prachtig die online vieringen, maar als het noodgedwongen is voor langere tijd dan missen we toch de ontmoeting met elkaar. Tegelijkertijd fijn dat het zo kan, stel je eens voor dat de online viering er ook niet was. Bedankt daarom aan alle mensen die op de achtergrond aan de uitzendingen via Kerkomroep en YouTube hebben meegewerkt.

Omzien naar de ander, daar een vorm voor vinden, was belangrijker dan ooit tevoren. We danken iedereen die dat hoe dan ook heeft gedaan het afgelopen jaar, met een telefoontje, een bloemetje, een gesprek als dat kon- dank voor jullie hartverwarmende en betrokken inzet.

Het was fijn dat we halverwege het jaar -zij het met maximaal 30 mensen- weer vieringen konden hebben in de Dorpskerk en zelfs met elkaar weer koffie konden drinken in 't Loughoes. Velen hebben daar gebruik van gemaakt en we hadden weer ontmoeting en gesprekken met elkaar.

Het kerkgebouw is lange tijd op de woensdagmorgen open geweest om iedereen in de gelegenheid te stellen toch even naar binnen te kunnen en een meditatief of spiritueel moment te beleven. Terugkijkend op het afgelopen jaar springen ook meteen het Veertigdagentijdproject, en het Kraanvogelproject in het oog. Veertigdagentijd, Voetspoor van Liefde, Kraanvogels, symbool van hoop.

We maakten na de zomervakantie een nieuwe start met niet één maar vier startzondagen rond het thema: Van U is de toekomst. Met elke zondag een subthema.

Een startmaand dus zodat meerderen de activiteiten en vieringen konden bijwonen.

Vanaf eind september konden we -in lijn met de overheidsmaatregelen- iedereen weer welkom heten in de Dorpskerk. We kozen er in alle zorgvuldigheid voor om een coronatoegangsbewijs te vragen, uit veiligheidsoverwegingen maar ook vanuit de gedachte van aansluiting bij de samenleving.

Allerzielen betekende in 2021 dat meer dan 100 mensen een kaarsje in de kerk hebben gebrand voor een overleden dierbare. Momenten van gedachtenis, die we later in de drukbezochte Voleindingsdienst opnieuw hebben beleefd door het noemen van de namen van hen die ons ontvallen zijn.

Het was geen witte kerst, en ze hoefden dus niet op de slee te worden bezorgd, maar de diaconie heeft weer vele kerst- en voedselpakketten langsgebracht bij mensen uit onze kerkelijke gemeente en daarbuiten.

De reacties waren hartverwarmend.

De diaconie wil jullie bedanken voor al die financiële bijdragen via de collecte of via een gift, waardoor dit belangrijke stuk diaconale werk doorgang kon vinden.

Een prachtige uiting van betrokkenheid.

Net toen alles weer iets van het oude kreeg kwam er opnieuw een lockdown. Opnieuw moest ons kerkgebouw dicht. Opnieuw gingen we online. En we realiseren ons maar al te goed dat dat een zware wissel trekt op de hele gemeente.

We realiseren ons dat in de achterliggende periode misschien dingen zijn blijven liggen. Ondanks alle inzet, en het zoeken naar wat wel kon in plaats van niet. We blijven als gemeente afhankelijk van wat we van elkaar horen. Dat mag wat de kerkenraad betreft ook kritiek zijn. We stellen dat erg op prijs dat houdt ons scherp. En in dit kader past ook een oproep: Heb eens bij te kletsen laat het we nemen contact met je wie wat voor jou kan

je behoefte om ons weten en op om te zien betekenen.



En dan vooruitkijkend:

Blik op de Toekomst

Hoe ziet de kerk er in de naaste toekomst uit?
Hoe ziet onze kerkelijke gemeenschap eruit?
Hoe ontmoeten we elkaar en vormen we gemeente?
Het zal anders zijn, ongetwijfeld.
Niet alleen door Corona, maar ook door veranderende inzichten, een veranderende samenstelling van onze gemeente, een andere financiële situatie wellicht.
Deze vragen waar de landelijke Protestantse Kerk Nederland zich voor gesteld ziet gaan ook over onze Dorpskerk.
Het zijn vraagstukken die zeker het komende jaar in de kerkenraad aan de orde zullen gaan komen.
Ook daarbij hebben we jullie inbreng hard nodig. Heb je nu al suggesties voor ons voor het komende jaar, laat het alsjeblieft weten.

Ik spreek de hoop uit dat we elkaar in de tijd die komt weer mogen ontmoeten in de vieringen in de Dorpskerk, of op andere momenten die bij het gemeente-zijn horen, zodat we onze verhalen, ervaringen en verlangens weer kunnen delen met elkaar.
En dat alles hopelijk in goede gezondheid en met nieuwe energie, luisterende oren en verbondenheid met elkaar.

Dat er licht mag zijn als het duister is.
Ik wens ons allemaal daarbij Gods zegen toe.

Hielle Tillema

Van het kerkelijk bureau

Verhuisd:
Mevr. A.J. van der
Weg-Hiemstra

van:
Vosbergerlaan 5

naar:
Schoollaan 20C

Kerstpakketten

Dit jaar is het de diaconie van de dorpskerk opnieuw gelukt om voor mede dorpsbewoners, die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, kerstpakketjes te maken. De inhoud bestond uit verschillende producten van de plaatselijke Albert Heijn en een tegoedbon. De diaconie heeft dit kunnen bekostigen uit drie, speciaal voor dit doel gehouden zondagse collectes,

Er zijn in totaal 69 pakketjes gemaakt en ze zijn allemaal bezorgd. Alle gevers en geefsters die hieraan, in welke vorm dan ook (financieel of materieel), hebben bijgedragen, hiervoor onze hartelijk dank.

Diaconie dorpskerk.



Inleveren kopij

Website www.dorpskerkeelde.nl

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met *vrijdag 28 januari*, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van 't Loughoes deponeren o.v.v. "redactie KC".

Dorpsklanken kerkelijke kopij voor "Dorpsklanken" vrijdags voor 18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl

Berichten voor de website:
webredactie@dorpskerkeelde.nl

Kliederkerk

We gaan iets nieuws doen: Kliederkerk!



Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin jong en oud samen de bijbelverhalen ontdekken. Te midden van de chaos van het menselijk bestaan wil God ons ontmoeten.

Wat is Kliederkerk?

Kliederkerk is geïnspireerd door en werkt samen met het Engelse Messy Church en maakt zo deel uit van een wereldwijde 'messy family'. Bij kliederkerk is iedereen welkom. De plek waar mensen van alle leeftijden op laagdrempelige wijze het christelijk geloof kunnen ontdekken. Kliederkerk verbindt alledaagse gezinsactiviteiten met Bijbel en geloof. En helpt zo om geloof in het normale leven een plek te geven. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten. Bijvoorbeeld een aantal kerken in een dorp die samen drie keer per jaar een kliederkerk organiseren waar zestig gezinnen op afkomen, of een gemeente die zes keer per jaar in plaats van een gewone kerkdienst een kliederkerk organiseert.

Waar bestaat een Kliederkerk dienst uit?

Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: **samen ontdekken, samen vieren en samen eten**. Er staat een bijbelverhaal centraal en de aanpak is creatief. Kliederkerk is geschikt voor gezinnen met kinderen, maar ook mensen zonder kinderen, en die de kerk (nog) niet kennen, of een tijd geleden vaarwel hebben gezegd, zijn welkom. Doordat de aanpak laagdrempelig is, kan iedereen zich thuis voelen.

Waarom zouden we dit willen?

In onze wijken wonen veel gezinnen met kinderen, waarvan we slechts een klein gedeelte in de kerk zien. Het gaat er bij de Kliederkerk om dat de kerk op een laagdrempelige manier naar de mensen toe komt. De Kliederkerk kan dus bestaan als kerkvorm naast de al bestaande vormen van kerk-zijn, en zelfs tegelijkertijd plaatsvinden, al hanteren de meeste kliederkerken afwijkende tijden van de reguliere kerkdienst, bijvoorbeeld op zondagmiddag. De Kliederkerk kan een nieuwe impuls geven aan het samen kerk-zijn.

Hoe pakken we dit aan?

Vanuit de PKN is een Kliederkerk coach beschikbaar die helpt bij het opstarten van een kliederkerk, dus we hoeven het niet alleen te doen. Belangrijk is om een kernteam te formeren dat de diensten organiseert, maar dit team hoeft niet alles zelf te doen. Uiteindelijk is het idee om een groep mensen te vormen die regelmatig bijspringt bij de Kliederkerk. We kunnen starten met 4 keer per jaar. Dit is wel het minimum om een bepaalde regelmaat en binding met de doelgroep te houden.

Doe je mee?

Vanuit de kerkenraad zijn Hein van Assen, Greet Tillema en José Groenboom onderdeel van het kernteam. We zijn nog op zoek naar 1-2 vrijwilligers uit wijk 7 (Eelderwolde) om deel te nemen in het kernteam, en te helpen om dit nieuwe initiatief op te starten. Doe je mee? Geef je dan zsm op bij José Groenboom via Whatsapp (06-10912700) of een mailtje naar josenieuwenhuijzen@yahoo.com Zodra de situatie rondom corona het toelaat, zullen we van start gaan, met hopelijk in het voorjaar de eerste keer kliederkerk!

Wil me meer weten?

Kijk dan dit filmpje:

<https://www.youtube.com/watch?v=vaNFK8zzR9s&t=2s>

Of bekijk de website van de kliederkerk:

<https://www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/>

Hein van Assen

Greet Tillema

José Groenboom

(josenieuwenhuijzen@yahoo.com)

Geef vandaag voor de kerk van morgen

15 tot en met 29 januari

Ook dit jaar wordt uw financiële bijdrage gevraagd voor het kerkenwerk van onze gemeente. Het motto voor de actie Kerkbalans is dit jaar:



Geef vandaag **voor de kerk** van morgen

Wij hebben het afgelopen jaar ervaren dat de kerk van morgen een andere kan zijn dan die van vandaag. Op vele manieren hebben we met elkaar laten zien dat we in staat zijn ons aan te passen aan de vragen voor de kerk van morgen. Ook in 2022 zal dit van ons gevraagd worden.

Uw financiële bijdragen zijn dit jaar hard nodig. Naast de gestage afname van het aantal gemeenteleden hebben de coronamaatregelen veel effect op de dalende inkomsten van de kerk in Eelde-Paterswolde.

De omvang van een verwacht tekort van € 75.000, - kunnen we niet elk jaar dragen. Dit vraagt om bezinning op het huishoudboekje van onze gemeente en dit vraagt tijd. Tot die tijd doen wij een extra beroep op uw bijdrage.

Vanaf 15 januari wordt de enveloppe voor uw toezegging bij u bezorgd.

Dick Boersma / college van kerkrentmeesters

Hartelijke dank

Na het overlijden van mijn lieve man Jan Brands, was het fijn om te merken, dat ook in verdrietige tijden, er zo vele mensen zijn die met je meeleven. Zowel persoonlijk, een kaart, brief, telefoon of bloemen. Zo werd er met de kerstdagen een bloemengroet gebracht door Roelie vanuit de kerk.

Mijn hartelijke dank hiervoor.

Aaf Brands - Hofman

Lieve mensen,

Ik wil u bedanken voor de prachtige bos bloemen die Roelie Matter me bracht vanuit de kerk. Na het verlies van vier familieleden en twee lieve vriendinnen, moet ik hen een plek geven.

Maar met Gods nabijheid en mensen om me heen moet dat lukken.

Bedankt, Aafke Doornbosch



Lieve mensen,

Graag willen wij jullie vanaf deze plaats bedanken voor de lieve aandacht die jullie ons een paar maal geschonken hebben in verband met ons 70-jarig huwelijk. De bloemen staan nog te pronken en zingen het mooiste lied voor ons.

Goede diensten gewenst en hartelijke gedachten van ons beide voor jullie allemaal.
Henk en Corry Beernink-Corporaal



Graag wil ik jullie bedanken voor de mooie bos bloemen die ik vanuit de gemeente mocht ontvangen na mijn heupoperatie. Mijn herstel verloopt voorspoedig, daar ben ik erg dankbaar voor.

Hannah Matter-Buiter

Vanwege

Vanwege

'En het geschiedde in die dagen
dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus...'
Je las het ons strak en plechtig voor.

Weg moesten ze uit hun huizen
dagreizen ver om ergens geteld.
Waarom? Vanwege. Dat woord kende ik niet.

Maar wel dat het bevel ook hier
kon gelden, aan deze feestelijke dis
en wij vertrekken moesten, plotseling

Om geteld of erger. Het kind, de kribbe
de wijzen uit het Oosten vielen in het niet.

Ik keek naar buiten. Nergens scheen de ster.
Je stem leek ver, je las de oude woorden.
En ik vreesde met grote vreze. Vanwege.

J. Bernlef

Uit: Voorgoed. Gedichten 1960-2010.

Bernlef speelt in dit gedicht met het kerstverhaal. Het lijkt te gaan over de angst van een kind voor het grote onbestemde, dat zomaar een einde kan maken aan het huiselijk geluk.

De wijzen uit het Oosten en dat kind in de kribbe, die waren al wat gewend. Die waren immers al op reis. Maar de "ik" in het gedicht zit aan de feestelijke tafel van, zeg maar, het kerstdiner, en denkt dat het bevel ook daar zou kunnen inbreken.

En dat allemaal vanwege (haha) het onbestemde woordje 'vanwege'. Wat draagt ook allemaal in zich, dat woordje. Dat er een weg is (van-weg-e), een uitzendkanaal, een pijplijn waardoorheen bevelen over je worden uitgestort.

Zoals een auto je kan verrassen als je nietsvermoedend de straat op stapt, zo knalt een bevel je plotseling van je vertrouwde weg.

'Vanwege' houdt dikwijls onheil in, vanwege het een of ander worden leuke dingen afgelast. Vanwege bezuinigingen verlies je je werk. Vanwege ziekte gaat het feest niet door. Vanwege het virus... enfin.

Het lijkt om een echte herinnering van de dichter te gaan. Zo zie je maar dat je woorden niet hoeft te kennen: uit hun context blijkt snel genoeg wat er werkelijk staat.

En dat zelfs het kerstverhaal een omineus donker randje kent. Er is een hoop bij komen kijken om van dat 'vanwege' in het levensverhaal van Jezus een 'dankzij' te maken.

Kaj



Collecteopbrengst

Onderstaand ziet u de weergave van de collecteopbrengsten van de maand november 2021. De opbrengst van giften rechtstreeks op de bankrekeningen gestort zijn hierin niet meegenomen. De rekeningnummers van zowel diaconie als kerkrentmeesters vindt u in de colofon achter in dit nummer van Kerkelijk contact. Alle gevers en geefsters worden hartelijk bedankt voor uw gift.

DATUM	2021	COLLECTEDOEL	SUBTOTAAL	TOTAAL
2-nov	K	ALLERZIELEN	€ 53,50	
				€ 53,50
7-nov	D	KERK IN ACTIE. NAJAARZENDING	€ 122,10	
	K	INSTANDHOUDING EREDIENST	€ 63,80	
				€ 185,90
14-nov	D	KERK IN ACTIE. ZENDING	€ 105,70	
	K	INSTANDHOUDING EREDIENST	€ 63,96	
				€ 169,66
21-nov	D	BLOEMENGROET	€ 280,55	
	K	INSTANDHOUDING EREDIENST	€ 171,70	
				€ 452,25
28-nov	D	KERK IN ACTIE. WERELDDIACONAAT	€ 124,90	
	K	INSTANDHOUDING EREDIENST	€ 46,30	
				€ 171,20

De collectes voor de komende periode zijn als onderstaand.

9-jan	D	Ondersteuning van de voedselbank.
	K	Intandhouding van de eredienst.
16-jan	D	Regionaal diaconaal fonds.
	K	Intandhouding van de eredienst.
23-jan	D	Bloemengroet.
	K	Intandhouding van de eredienst.
30-jan	D	Plaatselijke ondersteuning
	K	Intandhouding van de eredienst.

Bloemen

De bloemen uit de kerk gingen met een hartelijke groet van de gemeente naar:

5 december mevr. Hannah Matter-Buiter
12 december mevr. Riet Gort
19 december Peter en Sjoukje Boendermaker
26 december mevr. Aaf Brands
2 januari mevr. Wieland-Boelens
9 januari mevr. Anneke Jongsma

In herinnering

Naam	Geboortedatum	Overleden
Mevr. A.J. Jonkheer - van der Mark	22-05-39	10-12-21
Mevr. N.J. van Dijk - Jongepier	23-04-30	15-12-21
Mevr. J. Speelman - Koiter	19-01-31	18-12-21
Dhr. R. Kikkers	26-04-44	21-12-21
Dhr. P.M. Boendermaker	16-08-52	05-01-22

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten,
Ga met God en Hij zal met je zijn.*



Puzzel

Ik heb nu een letter Sudoku puzzel gemaakt. In elk vakje moet je één van de letters invullen. Je moet de lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom en elk blokje ieder letter slechts één keer voorkomt. Vul de letters van de nummers in de onderste rij.

De oplossing van de kerstpuzzel was: vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft. Ina Rawée. cgrawee@gmail.com

	A	D	V			6	R	
V	E	R			I	T		5
		3	2		D		A	E
			G					
D	T				V	A		
	8	A	I	7	G	E	1	R
9		I		N				
	N	V	A		T		I	D
		T	D		R		E	
4								T

5	9	3	6	9	1		8	4	3	
6	9	7	9	2	9		7	4	5	

Colofon

Kerkelijk Contact (KC) is een uitgave van de Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde. Het KC verschijnt op de eerste zaterdag van de maand (behalve in juli en augustus)

Centrale redactie Editha Huisman, Hannah Matter, Johan Matter, Joke Lambour, Ina Rawee, Wim Schoolderman, Jack Schoo, Antje van Til en Tom van der Velde

Kopij voor KC uiterlijk 8 dagen voor het verschijnen (bij voorkeur) indienen via ✉ cr@dorpskerkeelde.nl
Kopij op papier via 't Loughoes (ovv CR) Kosterijweg 2, 9761 GE Eelde

Internet

Facebook: @dorpskerkeeldepaterswolde
Website: www.dorpskerkeelde.nl

Drukwerk Peter Dijk (06) 5288 7709

Bezorging Jaap Jochemsen (050)3092663

Abonnement

Er wordt een bijdrage van € 17,50 per jaar gevraagd. Abonnementenadministratie Anke Crielaard (050) 309 5482
✉ kerkburo@dorpskerkeelde.nl

Copyright van teksten, foto's, grafische voorstellingen etc. van alle communicatie in druk en/of langs elektronische weg berust bij de Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde. Deze mogen zonder schriftelijke toestemming van de centrale redactie niet worden overgenomen, gedownload, openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.

Disclaimer De centrale redactie heeft de vermelde informatie in elke uitgave van KC en via elektronische weg zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig of niet juist is. De Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde, de centrale redactie en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie in uitgaven van KC en/of langs elektronische weg

Koster & Beheerder 't Loughoes

Peter en Marjan Dijk (050) 309 2308
✉ koster@dorpskerkeelde.nl

Predikant & Kerkelijk werker

Spreekuur in 't Loughoes wo 09:00-12:00u
Ds. Kaj van der Plas (06) 4713 5300
✉ ds.vanderplas@gmail.com
(pastoraat wijk 1 & 7)
Bert Broers (06) 5102 2449
✉ b.broers1@gmail.com
(pastoraat wijk 2 t/m 6)

Kerkenraad

Voorzitter : Hielle Tillema
Scriba : Gea Kruit
✉ scriba@dorpskerkeelde.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter : Kees-Jan Antuma
Penningmeester : Peter Adams
Secretaris : Agnes Bardewee
✉ cvk@dorpskerkeelde.nl

Diaconie

Voorzitter: : Jan Reinder Fransens
Penningmeester : Wichard Bouma
Secretaris : Greet Hartman
✉ diaconie@dorpskerkeelde.nl
Vrijwilligerspool : Jan Reinder Fransens
(06) 3760 5852 ma t/m vr 18.00-20.00u

Ledenadministratie-adreswijzigingen

Anke Crielaard (050) 309 5482
✉ kerkburo@dorpskerkeelde.nl

Gegevensbescherming-privacy

Tom van der Velde
✉ coordinatorgb@dorpskerkeelde.nl

Financiële administratie

Bertus Beelen (06) 1321 9556
✉ administrateur@dorpskerkeelde.nl

Bankrekeningen

Diaconie : NL20 RABO 0315 8091 91
tnv Diaconie Prot.gem.Eelde-Paterswolde
(voor alle bijdragen- ovv de bestemming)
ZWO-werkgr. : NL22 RABO 0373 7402 71
tnv Z.W.O. werkgroep Eelde
Kerk tnv Prot.gem.Eelde-Paterswolde
Algemeen : NL95 RABO 0373 7342 04
Kerkbalans : NL98 RABO 0373 7342 47
Andere bet. : NL37 RABO 0315 8027 74
(ovv de bestemming: vrijwillige bijdrage, collectebonnen [aantal, soort], etc.)



Protestantse gemeente
Eelde Paterswolde
Kosterijweg 2
9761 GE Eelde
www.dorpskerkeelde.nl