



31 december 2021

Liturgie Vesper

WILL
LIE DOWN
AND FALL ASLEEP IN PEACE
BECAUSE YOU ALONE,
LORD,
LET ME LIVE IN SAFETY.

PSALM 4:8

Stiltelied LB 62a (3x)

The image shows two staves of musical notation in G major (one sharp) and 4/4 time. The first staff contains the melody for the first line of the hymn, and the second staff contains the melody for the second line. The lyrics are written below the notes.

Bij God al - leen ver - stilt mijn ziel,
van Hem komt mijn be - vrij - ding.

In deze oeroude en zeer actuele psalm klinkt het besef dat we het met woorden alleen niet redden

In de stilte zoek ik U, God.
Bent U in de stilte?
Bent U stilte?
Dan bent U om mij heen en ik ben in U.
Wonderlijk.
Goed

Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

Stilte

De kaarsen worden aangestoken

Inleidende woorden

Lezing: Psalm 4

Lied 511

Meditatieve woorden

Stilte

Lied 418

GEBEDEN

Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit in eeuwigheid.
Amen.

Lied [Meine Zeit steht in deinen Händen](#)

Uitzending en zegen:

God heeft tot vreugde ons geschapen
en niet tot vrees en treurigheid,
hij zal een nieuwe wereld maken,
dan is de rampspoed uit de tijd.
Wie liefdevol de Heer verwacht,
schenkt hij een lofzang in de nacht.

Gods weg is hoger dan onze wegen,
ik leg mijn kleine mensenhand
omdat ik hunker naar zijn zegen
in zijn getrouwe vaderhand -
mijn Vader, hij verlaat mij niet,
hij is mijn licht, hij is mijn lied.

Zegen

Zegen ons met uw stilte,
dat de drukte in ons zwijgt;
geef ons vrede met wat onaf is,
en plezier in wat geklaard is;
bewaar het licht in de nacht
dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,
als U over ons waakt.
Ga met ons de drempel van het nieuwe jaar over
en blijf bij ons met Uw zegen.
Kome wat komt.

