

Orde van de dienst

Goede Vrijdag 2 april 2021 - 'Kruispasen'

Op deze Goede Vrijdag zetten wij de viering van het Paasfeest voort die op Witte Donderdag begonnen is, met lezingen en kruismeditatie, gebeden en liederen

De schuingedrukte teksten, volgend op 'gemeente', en de liederen kunnen thuis worden meegelezen en gezongen.

STILTE

wij bereiden ons in stilte voor
er is een houten kruis
de avondmaalstafel is leeg
alleen de paaskaars brandt

GEBED

ouderling: Wanneer geen kloof
zich dichtent laat,
onoverkomelijk
de bergen zijn
van alle pijn en moeite, -

gemeente: *wees Gij alleen dan
onze God,
een schuilplaats
tegen weer en wind,
een stem die roept,
een hart dat weet.*

cantorij: Lied 561 vers 1, 2 en 3

DE PSALM

Psalm 22, in de bewerking van Huub Oosterhuis met
Lied 22a – gelezen en gezongen

refrein (gezongen door voorganger)

God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten

Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt
ik roep het 's nachts, en Gij laat mij maar roepen.

refrein

Onze voorouders hadden vertrouwen in U,
vertrouwen en Gij zijt hun redding geweest.
Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst,
en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd.

refrein

Ik ben geen mens meer, ik ben een worm,
gehoond door de mensen, veracht door de buurt.

refrein

Ik ben bespottelijk in aller ogen,
iedereen lacht me hoofdschuddend uit:
'Hij zocht het bij God, laat die hem dan redden,
Laat God hem bevrijden, die houdt toch van hem'.

refrein

cantorij: Lied 561 vers 4 en 5

GEBED

voorganger: Wanneer een mens
zich zo verlaten weet
dat hij in zwijgzaamheid verhardt, -
wanneer een mens
zich zo verraden weet
dat zelfs uw Naam gemeden wordt, -
gemeente: *laat dan de woorden
van uw Zoon
ons in het hart geschreven staan:
ons leven in uw handen aanbevolen.*

LEZING VAN HET LIJDENSEVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS VOLGENS JOHANNES

lector: Johannes 18 vers 1 t/m 11
cantorij: Lied 587 vers 1

voorganger: Johannes 18 vers 12 t/m 27
cantorij: Lied 587 vers 2

lector: Johannes 18 vers 28 t/m 40
cantorij: Lied 587 vers 3

voorganger: Johannes 19 vers 1 t/m 16a
cantorij: Lied 587 vers 4

lector: Johannes 19 vers 16b t/m 30
de paaskaars wordt gedoofd
korte stilte
cantorij: Lied 587 vers 5

voorganger: Johannes 19 vers 31 t/m 37
cantorij: Lied 587 vers 6

lector: Johannes 19 vers 38 t/m 42
cantorij: Lied 587 vers 7

VOORBEDEN VAN DE GOEDE VRIJDAG

..... (intenties)

Zo bidden wij samen:

gemeente: *Houd ons in leven,
wees onze redding*

KRUISMEDITATIE

voorganger: (inleidend woord)

gemeente: *Het kruis van de Heer is onze trots
in Christus ons heil en ons leven.*

voorganger: Wij roemen in het kruis
van de Heer Jezus Christus.
In Hem is ons heil,
ons leven en verrijzenis,
door wie wij verlost en bevrijd zijn.

gemeente: *Het kruis van de Heer is onze trots
in Christus ons heil en ons leven.*

orgelspel: O Mensch, beweine dein' Sünde groß' -
J. S. Bach – BWV 622

O Mensch, beweine deine Sünde groß,
Darum Christus seines Vaters Schoß
Äußert und kam auf Erden;
Von einer Jungfrau rein und zart
Für uns er hier geboren ward,
Er wollte der Mittler werden,
Den Toten er das Leben gab
Und legt dabei alle Krankheit ab
Bis sich die Zeit herdrange,
Daß er für uns geopfert würd,
Trüg unser Sünden schwere Bürd
Wohl an dem Kreuze lange.

wij eren onze Bevrijder en Voorganger
en leggen bloemen bij zijn kruis

cantorij: Lied 852

SLOTGEBED

voorganger: Uw liefde heeft hem toegedekt,
voor al de kou
tot in de dood.
Ook ons bewaart Gij
voor de nacht die blijft.
Laat deze Goede Vrijdag
voor ons daarvan
een teken zijn,
om Hem, die ons leerde bidden:

gemeente: *Onze Vader...*

STILTE