



25 december 2021

Orde van dienst

VOORBEREIDING

ORGELSPEL: J. Frisius - Stille Nacht



VERWELKOMING en afkondigingen door ouderling van dienst.

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED

(we gaan staan)

ouderling: Onze hulp is in de naam van de Heer

gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

ouderling: Laten wij bidden:

(drempelgebed, eindigend met:)

..... door Jezus Christus, onze Heer.

gemeente: Amen

Lied

483

GROET

voorganger: Genade zij u en vrede...door de Heilige Geest

gemeente: Amen

(we gaan zitten)

Op weg naar het Licht

1. Kom te - voor - schijn_ uit de duis - ter - nis. Doe ge -
2. Als je twij - felt_ hoe je ver - der moet_ als je
3. Er is vrij - heid_ om op weg te gaan_ te ont -

rust een stap_ voor - uit. En ver - trouw maar_ dat het
niet meer weet_ waar - heen. Kom dan bij ons_ Wij zijn
dek - ken wie_ God is. Het mys - te - rie_ van een

vei - lig is. Je - zus zelf no - digt_ je uit.
ook op zoek_ Loop de weg toch niet_ al - leen.
God met ons_ ook in on - ze duis_ ter - nis.

Wij lo - pen naar het licht toe. Wij lo - pen naar het licht toe.

The musical score is written on five staves in G major (one sharp) and 4/4 time. It includes three verses of lyrics and a final line. The lyrics are: 1. Kom te - voor - schijn_ uit de duis - ter - nis. Doe ge - 2. Als je twij - felt_ hoe je ver - der moet_ als je 3. Er is vrij - heid_ om op weg te gaan_ te ont - rust een stap_ voor - uit. En ver - trouw maar_ dat het niet meer weet_ waar - heen. Kom dan bij ons_ Wij zijn dek - ken wie_ God is. Het mys - te - rie_ van een vei - lig is. Je - zus zelf no - digt_ je uit. ook op zoek_ Loop de weg toch niet_ al - leen. God met ons_ ook in on - ze duis_ ter - nis. Wij lo - pen naar het licht toe. Wij lo - pen naar het licht toe.

Kyriegebed:

Lied 487

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de bijbel

Schriftlezing: Mattheus 1: 18-25

Lied 476: 1 en 2

Schriftlezing: Mattheus 2: 1-15

Lied 476: 3 en 4

Overweging

Maria, had je door | Sela-vertaling Mary, did you know

Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water?
Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken?
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou?
Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou.

Maria, had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen?
Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen?
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt?
Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op Gods gelaat.

Kon je het al zien?

De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op.
De lamme springt en alles zingt: alle eer aan God!

Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen?
Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen?
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als lam van God?
De baby in je armen is waarlijk God met ons.

Dankgebed

Lied 481



Collecte

Tijdens de collecte:

*Twee bewerkingen over 'Vom Himmel hoch, da komm ich her' van
G. Böhm en J. L. Krebs*

Zegen bede

Ere zij God