



Zondag 20 oktober 2024

Zondagsbrief voor zondag 20 oktober 2024

Medewerkenden

Voorganger:	ds. Kaj van der Plas
Ouderling:	José Groenboom
Diaken:	Jan Reinder Fransens
Lector:	Ina Rawée
Organist:	Vincent van Laar
Kinderkerk:	Sjoerd Alkema, Harm Kremer
Gastvrouw:	Pytsje Kraan
Kinderoppas:	Gabriëlle Wiegertjes
Bloemen:	Roelie Matter

Collecten

Eerste collecte:	Diaconie ondersteuning voedselbank
Tweede collecte:	Eredienst

Diaconiecollecte op rekeningnr. NL20RABO0315809191 t.n.v. diaconie prot. gem. Eelde-Paterswolde en/of collecte Eredienst op rekeningnr. NL95RABO0373734204 t.n.v. prot. gem. Eelde-Paterswolde.

Bloemen

De bloemen uit de kerk gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. P. Eissens.
De bezorging is geregeld.

Ontmoeting

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in 't Loughoes met koffie/thee/limonade.

Predikant	ds. K. M. van der Plas	0647135300
Kerkenraad	voorzitter: mevr. H. Wiersema	0645520634
	scriba: mevr. G. Kruit	0630119668
Koster/beheerders	dhr. en mevr. Dijk	0652887709

Cantatedienst/Vesper: 20 oktober 19.00 uur Dorpskerk

Voorganger: ds. Kaj van der Plas

Kerkdienst: 27 oktober 10.00 uur Dorpskerk

Voorganger: dhr. Bert Broers

Inzameling van laptops en tablets

Er is behoefte aan (gebruikte) laptops en tablets voor
asielzoekers, statushouders en oekraïners.

De laptops en tablets worden helemaal schoon gemaakt en zo
mogelijk klaar gemaakt voor nieuwe inzet.

U kunt uw laptop/tablet inleveren bij 't Loughoes.

Als het even kan graag de lader er bij en zeker voor Apple
apparaten moet het apple-id worden ontkoppeld.

Mocht u niet weten hoe dan kan daar mee geholpen worden, dan
kunt u contact opnemen met de diaconie via

diaconie@dorpskerkeelde.nl.

Inleveren kan tot en met zondag 24 november.

Heel erg bedankt

De diaconie

Orde van dienst zondag 20 oktober 2024

VOORBEREIDING

Orgelspel

VERWELKOMING en afkondigingen door de ouderling van dienst

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED

Intochtslied 280:1, 2, 3

GROET

VERHAAL

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar,	Straks zoeken wij elkaar weer op,
En delen nu het licht.	En elk heeft zijn verhaal.
Dat licht vertelt ons iets van God.	Het licht verbindt ons met elkaar,
Op Hem zijn wij gericht.	Het is voor allemaal.

Wij geven Gods verhalen door,
En wie zich open stelt,
Ervaart misschien een beetje licht,
Door wat er wordt verteld.

Kyrie gezongen 300a

Glorialied 307

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de Zondag

Schriftlezing: 2 Koningen 2:1-18

Lied 221

Schriftlezing: Lucas 9:57-62

Lied 717

Overweging

Lied

Go like Elijah, Chi Coltrane

*Someday my time to die will come.
When that will be, I do not know
I only know that when I have to go.
Yeah, when I go I wanna go
Just let me go Lord, when I go
Yeah, when I go Lord, let me go
Just let me go like Elijah when I go*

*I want to rise right up into the sky
And ride white horses with fiery eyes
Lord for my sins I apologize
Just let me go Lord when I go
When my time comes for me to go
Just let me go like Elijah when I go*

*I don't want no tombstone above my head
And I don't want no pine box for my bed
And I don't want anyone to say I'm dead.
I don't want no one cryin' or feelin' sad
Or standin' in the rain without their hat
I wanna go up happy imagine that
Yeah, when I go I wanna go
Just let me go Lord, when I go,
Yeah, when I go Lord, let me go
Just let me go like Elijah when I go*

*I want to rise right up into the sky
And ride white horses with fiery eyes
Lord for my sins I apologize
Just let me go Lord when I go
When my time comes for me to go
Just let me go like Elijah when I go.*

DIENST VAN HET ANTWOORD

Collectetoelichting

**Dankgebed en voorbede
stil gebed, Onze Vader**

Toelichting kinderkerk

WEGZENDING EN ZEGEN

Allen gaan staan

Slotlied 712

Zegen *met zegenlied* 426

Orgelspel

