

## **Zondagsbrief voor zondag 19 april 2026**

In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd.

### **Medewerkenden**

Voorganger:	ds. Kaj van der Plas
Ouderling:	Gabriëlle Wiegertjes
Diaken:	Wichard Bouma
Lector:	Anke Crielaard
Organist:	Vincent van Laar
Kinderkerk:	Gert-Jan Schaapman, Marjan de Ruiter
Gastvrouw:	Janny Koops
Bloemen:	Roelie Matter

### **Collecten**

Eerste collecte:	Diaconie bloemengroet
Tweede collecte:	Eredienst

Diaconiecollecte op rekeningnr. NL20RABO0315809191 t.n.v. diaconie prot. gem. Eelde-Paterswolde en/of collecte Eredienst op rekeningnr. NL95RABO0373734204 t.n.v. prot. gem. Eelde-Paterswolde.

### **Bloemen**

De bloemen uit de kerk gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. Margret van Weerden.  
Wie wil deze bezorgen?

### **Ontmoeting**

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in 't Loughoes met koffie/thee/limonade.

### **Kinderoppas**

Hebt u kinderopas nodig tijdens de kerkdienst?  
Bel voor vrijdag 20.00 uur Gabriëlle 0631589521

Predikant	ds. K. M. van der Plas	0647135300
Kerkenraad	voorzitter: mevr. H. Wiersema	0645520634
	scriba: mevr. G. Kruit	0630119668
Koster/beheerders	dhr. en mevr. Dijk	0652887709

**Kerkdienst: 26 april 10.00 uur Dorpskerk**  
Voorganger: ds. L. Giethoorn, Ruischerbrug

**Volg je deze dienst thuis of elders? We horen graag van jou!**

We willen graag weten hoe de uitzendingen je bevallen, en of je bepaalde wensen hebt om de kijkervaring voor jou nog beter te maken. Stuur een mailtje naar [dorpskerkeelde@gmail.com](mailto:dorpskerkeelde@gmail.com)  
Of een berichtje naar ds. Kaj van der Plas via 06 47 13 53 00

# **Orde van dienst voor zondag 19 april 2026**

## *VOORBEREIDING*

### **Orgelspel**

VERWELKOMING en afkondigingen door de ouderling van dienst

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED

**Intochtslied** 288 (2x gezongen)

GROET

### **Verhaal voor de kinderen**

#### **Lied: Wij gaan voor even uit elkaar**

Wij gaan voor even uit elkaar, En delen nu het licht. Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.	Straks zoeken wij elkaar weer op, En elk heeft zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar, Het is voor allemaal.
---	--

Wij geven Gods verhalen door,  
En wie zich open stelt,  
Ervaaft misschien een beetje licht,  
Door wat er wordt verteld.

**Kyrie** intenties steeds beantwoord met 367b

**Glorialied** 868:1, 2, 3

DIENST VAN HET WOORD

### **Gebed van de Zondag**

**Schriftlezing:** Genesis 3

**Lied:** 718

**Schriftlezing:** Johannes 21:1-19

**Lied:** 392

## Overweging

Lied: 647

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

### Collectetoelichting

#### Dankgebed en voorbede

##### Tafelgebed

Voorganger: De Heer zal bij u zijn.

**Allen: De Heer zal u bewaren.**

V: Verheft uw hart.

**A: Wij zijn met ons hart bij de Heer.**

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

**Hij is onze dankbaarheid waardig.**

In Uw naam zijn wij hier samen

**Wij noemen U, tastend en twijfelend : God, Vader  
en moeder, roepstem, drager, grond van leven.**

Elke dag opnieuw is het duidelijk hoe Gij  
aanwezig zijt, daar waar mensen elkaar vinden  
en van elkaar houden,

**Gij zijt daar waar mensen de handen in elkaar slaan  
en kleine stappen zetten om deze wereld om te bouwen tot uw  
wereld.**

Wij zien u aan het werk in liefde tussen mensen,  
in blijvende verbondenheid,  
in de kleine en grote inzet  
voor vrede en gerechtigheid.

**Wij zien u aan het werk in Jezus, Uw Zoon :  
de woorden die Hij sprak, waren Uw woorden  
en worden nu ook de onze.**

Zijn keuze voor de kleine mensen was Uw keuze,

en wordt nu ook de onze.

**Door Hem hebt Gij Uw droom in ons gelegd:  
dat lammen niet lam blijven,  
doven niet doof,  
melaatsen niet melaats.**

Hem willen wij hier bij naam noemen als inspiratie,  
wegwijzer voor ons leven,  
als blijvende oproep om te blijven doen  
wat Hij heeft gedaan

Op de avond voor Zijn lijden en dood  
heeft Hij zijn vrienden uitgenodigd om samen maaltijd te houden.  
Eerst waste Hij hun voeten.

Daarna zei Hij:

"Ik deel met jullie dit brood, teken dat wij samen horen.  
Dit brood is mijn lichaam dat gebroken wordt voor jullie.  
Breek dit brood, deel het en eet het."

"En ik geef jullie van mijn wijn,  
drink ervan want deze avond vieren we dat we vrienden zijn.  
Deze wijn is mijn bloed dat voor jullie vergoten wordt.  
Drink deze wijn. Doe dit dikwijls om aan mij te denken."

**Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker  
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.**

Daarom bidden wij U:

Beziel ons met zijn Geest.

Dat wij middenin de ontmoediging onze fantasie bewaren  
en wegen blijven vinden naar de nieuwe toekomst  
die Gij ons in handen hebt gegeven.

**Dat wij niet vergeten hen die op ons blijven rekenen:  
zij van wie we houden en zij van wie we nog niet  
genoeg houden.**

God, we denken vandaag aan alle mensen  
die ziek zijn en eenzaam.

Dat ze niet verbitterd worden maar mensen ontmoeten die hen nabij  
zijn.

We gedenken ook onze vrienden en familieleden die gestorven zijn ...  
Laat hen voor eeuwig bij U gelukkig zijn.

**Want door Hem, met Hem en in Hem  
zal Uw naam geprezen zijn,  
Heer onze God, Almachtige Vader,  
in de eenheid van de Heilige Geest  
hier en nu en tot in de eeuwen der eeuwen.  
Amen**

**Onze Vader...**

**We delen brood en wijn**

Ondertussen kun je meezingen met

Lied 840

Psalm 84

Lied 568a

**Afsluitend gebed**

**Toelichting kinderkerk**

WEGZENDING EN ZEGEN

**Allen gaan staan**

**Slotlied**                      628

**Zegen**

*Voorganger: ...en geeft ons vrede*

**Allen**

A - men, a - men,  
a - - - men.

**Orgelspel**



